

## Drie belevenissen

Ik mocht in de afgelopen week enige, voor mij aangrijpende gebeurtenissen in mijn brein overwegen en verenigen.

Daar was in de eerste plaats, een stevige, met code geel aangeduide storm. De weer waarschuwingen, zeer genuanceerd en veel over vele kanalen, dragen bij tot een bijna alles al weten voor dat de storm over geraasd is.

Stormen waren er vroeger ook, bekijk de boeken van J. Buisman, "Duizend jaar weer, in de lage landen". Geen code geel geen radio televisie en ander sociaal gespuis. Alleen de ervaringskennis van boeren, schippers en monniken. En de wetenschappelijke vaardigheden van de heer J. Buisman.

Daarbij het geloof in de goden, zo je wilt nog één God, die voor alle weersellenden verantwoordelijk gehouden konden worden.

Onze wetenschappelijke kennis, met zeer geavanceerde meetmiddelen heeft met een aantal weergoden en andere geheimzinnige dingen, zelfs veel zekerheden uit de bijbel afgerekend, maar goede wetenschappers behouden twijfels als een soort van beroepseer.

Dit uitstapje in mijn brein is even nodig vanwege de leken wijsheden die toch een betere aanwijzing lijken te geven dan het verhaal der echte wetenschappers.

Het alles komt door de klimaat verandering. Punt uit.

Inderdaad het klimaat veranderd door de één of andere oorzaak, misschien wel door de mensheid zelf. Ja wij groeien vast in tal en last, dat ons eens op zal kunnen breken. Wiskundig gezien bevinden wij ons al jaren, grafisch uit gebeeld, in de hockeystick kromme. Er komt een moment van; "tot hiertoe en niet verder". Tenzij?

Het voor mij tweede, al langer bestaand gebeuren, is het oorlog en moord geweld dat in het midden oosten blijft voort woekeren.

Dit heeft tot gevolg dat enorme vluchtelingen stromen zich verplaatsen van de ene vluchtplaats naar de andere. De mensen die trachten hulp te bieden aan de niets bezittende mensenmassa, geven ons steeds informatie over deze mensonterende wantoestanden. Daar naast is er nog steeds een grote stroom van economische vlechtingen die beter geholpen zijn door het Westen in hun eigen landen te laten investeren. Het lijken niet oplosbare problemen.

Het derde voor mij aangrijpende gebeuren is het feit dat wij vijf en zeventig jaar geleden vanuit de tweede wereldoorlog in de vrijheid mochten belanden.

Voor mij was dat vooral de voedseldropping op 29 april 1945. Voor anderen de vrijheid uit gevangenschap, uit de dwang arbeid, uit de vernedering, uit de onwetendheid over familie en het weten dat er geen familie meer is.

Laten wij de vrijheid, mede gegeven door de niet overlevenden koesteren, bewaren en onderhouden.

Mogen en willen wij een voorbeeld voor de wereld zijn met onze kennis en kunde op het gebied van waterbeheersing en water huishouding.

Mogen en willen wij een voorbeeld voor de wereld zijn door de wetenschap te dragen met de kennis hoe wetenschap te integreren is in ons bestaan van overleven.

Mogen en willen wij een voorbeeld voor de wereld zijn om hoe het in God geloven en de daarbij onzekerheden van oude Bijbelse waarheden te integreren met het weten dat, nu voor ons het al veel betere weten is, In gedachten te houden het onderstaande, gezegd door een lid der sterrenwacht van het Vaticaan.

### **GODS OERKNAL**

*Onze wetenschap is begrip dat de waarheid benadert.*

*Religie is waarheid op zoek naar begrip.*

*Geen van beiden is op zichzelf volmaakt.*

Cuy Consolmagno (sterrenwacht Vaticaan Rome)

Mogen en willen wij een voorbeeld voor de wereld zijn van de bewustwording van onze kleinheid in het geweldig heelal waar we deel van uit mogen maken.

Mijn gedachte drie belevenissen hebben interactie met elkaar, of zie ik dat alleen.

Non Solus