

Gelukkig Nieuwjaar.

Dat hebben wij elkander ten telken keren.
De handdruk of kus die willen symboliseren,
de harte wensen recht vanuit het hart.
Voor het nieuw jaar met vreugd en bij smart,
hopelijk niets voor elkander camoufleren.

Deze site voor het derde jaar als ; “Deze Week”.
Met dichtsels neergezet met een pennenstreek.
Niet gewild overheid en bedrijven, u te kwetsen.
Wel om missers uw aller breinen te etsen.
Geen zege- donder- maar eerder een hagenpreek.

Mijn deze week wil extra onderstrepen,
dat u, overheid en bedrijfsleven, allen inbegrepen.
Een gezond jaar met successen bij uw moeilijk werk,
dat soms ondergaan wordt als monnikenwerk.
Ik aan kant staande jullie niet menens heb uit geknepen.

Ik mag met mijn 90 jaren toch graag ietwat letten,
wat u uit uw schaakspelletjes tovert aan nieuwe zetten.
Dat paniek voetbal niet uw deel zal zijn,
Met zeikende kijkers al maar kijkend langs de lijn.
Maak met goed werk van de zeikpraters korte metten.