

Blijdschap

Mijn eerste denken over blijdschap.

Deze zondag de vijftiende december wordt in de Christelijke wereld, dat klinkt wat werelds, als de derde advent gevierd. de adventsperiode met de mee gekregen betekenis Gaudete, (latijns), voor het Nederlands de betekenis; "Verheug u". Ook wel verblijd u, verblijd jullie.

Er zijn vier advent zondagen met jaarlijks wisselend aantal dagen. De zondag voor de Kerst, de vierde advent wordt gevolgd door Kerst avond, 24- en eerste Kerstdag 25 december. De betekenis van advent wordt toe gedicht aan komst. In het Christelijk denken en beleven is dit heelduidelijk, de komst en zelfs de terugkeer van Jezus Christus.

Een verheugt verblijden doen en willen wij allen, zeker in de donkere dagen voor de Kerst.

Geloven in de Komst van Jezus of niet, doet in deze dagen niet ter zake. Wij verheugen ons en wensen blijdschap aan velen door middel van wenskaarten E-mails, kerst stukjes alla kerst boodschappen, prachtig in de donkere dagen en tijden. In die zin vieren en beleven wij allen een advent.

Mijn tweede denken over blijdschap.

Christelijk of niet Christelijk, wij allen kennen het lied Stille nacht Heilige nacht Er kan door dit lied nostalgie op geroepen worden, het lied kan ook door miljoenen als de mooiste muziek of als mooiste kerst song beleefd worden. Het lied kan ook onsmakvol binnen de commerciële wereld gesleurd worden, door met dit lied een basis van de stille nacht, de kijkers langzaam naar een super kerstdiner te leiden. Ik wil mij onthouden van de naam van deze supermarkt.

Het lied blijft mooi en is een super song in deze donkere dagen voor de Kerst. Het is geenszins de bedoeling geweest van de maker en componist Mohr en Gruber in de jaren 1816 en 1818 dat zijn hun werk wilden opdragen aan een supermarkt 200 jaar later.

Mijn derde denken over blijdschap.

Ik mocht in Boskoop, niet ver van mijn woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel, de bekend making en uitreiking van de prijzen voor de winnaars van de wedstrijd voor kunstenaars van de stichting Boskoopcreatief.

Ik was, velen met mij, blij ondanks ik niet in de prijzen viel, ik was blij door de voor deze afsluiting door vrijwillige medewerkers gemaakte Kerst ambiance.

Er was ook gezorgd voor een optreden van het vierstemmig uit acht personen bestaand Christmas Carol, geheel in Dickensstijl gekleed.

Zij zongen de uit die periode songs in het Engels op indrukwekkende wijze. De aanwezigen werden verblijd met een machtig optreden en konden zich wanen in de Scrooge and Marley stijl van weleer.

Kortom, deze derde zondag deze blijdschap verheugende voorbereiding op kerst was voor mij meer dan positief. Daar heeft een supermarkt in mijn denken over blijdschap niet van kunnen af houden.

Je hoeft het alles om ons heen niet alleen te beleven, moeten er wel voor open willen staan. Non Solus

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel