

Wat een toestand bij de politieke gebeurtenissen.

Een kundig en moedig man geofferd
op het politieke altaar als brandoffer.
Door hoge ambtenaren en een goor spel
en ministers die afwachtende buitenspel
toekeken, bij de slacht van het intelligente slachtoffer.

Een ingekankerd probleem moest worden opgelost.
Het opgebouwde kwaad als permafrost
zich in het ministerie ondergronds blijft woeden.
Diverse media het getergde publiek blijft voeden.
Het kan jaren duren voor de opdracht wordt ingelost.

Deze super Menno Snel trok een conclusie zeer snel.
Anders had de oppositie in haar spel,
spelend op de onrust der gedupeerden
Menno graag afgevoerd, naar het gevang als gedetineerde.
Gelukkig is hij nu uit de door gekken draaiende carrousel

Minister Wopke Hoekstra blijft zitten waar die zit.
Laat die Menno vallen, in mijn tuin geen gespit.
De hele coalitie was even niet thuis bij deze
zaten over stikstof en andere dingen te lezen.
Hopelijk dat nu voor Snel, snel het bedrijfsleven beslist.

De politiek had deze Menno nooit mogen laten
vallen, tijd geven de mesthoop bij financiën te aderlaten.
Politiek is nog steeds voor vele strebers, Me First !! ;
“Nee Menno jij bent even niet aan de beurt”.
Ze hebben financiën nu slechter achtergelaten.

Jammer dat ik in de week voor de kerst een, voor mijn doen,
donker beeld van de politiek neer moet zetten.

De grote baas van financiën had Menno Snel moeten steunen.

Als hij vind dat deze Menno weg moet gaan onder het mom
van de eer aan jezelf houden dan moet deze mijnheer Wopke ook de eer aan
zichzelf houden.

Het moet eens ophouden met de krankzinnige regel dat iemand die de rotzooi komt ruimen verantwoordelijk is voor de rotzooi.

Toch wens ik de politieke jongens een fijne Kerst en raad hen aan mijn column Non Solus te lezen en stil te staan bij het kerstverhaal van Urbanus, dat ik gebruikt heb, Het verhaal van Urbanus: "De goede Kerstboom".

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel