

## Deze Week

15 december 2019

*Om u, overheid en vooral ons grote bedrijfsleven te betrekken bij de werkelijke ernst der in gang gezette wereldwijde transities en het bewaren van ons gezonde verstand.*

### ***Bij Kerst en Nieuwjaar 2019 - 2020***

De waterstromen der laatste jaren,  
dreigen te minderen, althans, het lijkt.  
wordt de natuur geleidelijk herijkt?  
De zee zal, rijzen naar wordt gefreesd.  
Meer en meer onze Delta werken te willen bedreigen.  
De zee de grote zee, terug van eeuwen weggeweest.  
Kan de woeste zee onze machtige Delta overstijgen?  
Een jaar vol angst ons voorgehouden,  
veranderend klimaat, zeker wereldwijd.  
De mens als schuldige, welvaart te behouden.  
Rupsje nooit genoeg, zich zelve toegewijd?  
Geloven in een God, deels op de mestvaalt beland,  
aan gevuld met het geloven in ons zelve.  
Nieuw menselijk humus van eigen hand.  
Daarna niets meer om te vererven?  
Met deze Kerst toch een nieuw licht van node,  
om bij te lichten voor het nieuwe jaar.  
wachtend op reactie aan onze kathode.  
Het al eeuwen werkende religieuze gebaar?  
Dat wij het positieve van eigen en aller willen.  
Aanwenden voor behoud van een gelukkig bestaan.  
Geloven in de krachten die wij niet zullen verspillen.  
Er blijft genoeg om het nieuwe jaar in te gaan.

Met Kerst en Nieuwjaars groeten,  
Nicolaas

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel