

De zak van Zwarte Piet

Alles is mogelijk in ons landje.
Schandelijke en blijde zaken.
Meer dan de tien vingers aan ons handje,
je kan er zelfs verward van geraken.
We kunnen ook de intelligentste mens,
van Nederland gaan laten winnen.
Tot heil van zijn eigen super wens,
met domme volgers het succes omringen.
Ben je toch ineens een meer bekende
Nederlander op het politiek schavot.
Meer dan je zelf aanvankelijk onderkende.
Eerst; "Groet MIJ", wachten, daarna; "Groet God".

Het eens best geklede manneke oreerde,
voor de VVD club, met opgestroopte mouwen.
Niets nieuws wat het manneke beweerde.
Willen jullie wel van dit knappe manneke houwen.

Helaas, ja Sinterklaas, er is enig mankeren
gemist bij de wachtgeld en reiskosten regelingen.
Kennelijk moet ik nog heel veel leren,
er schiet veel te kort in mijn herinneringen.

Jammer intelligent manneke, jammer voor jou.
Ik heb nog de oude echte zwarte Piet meegenomen.
Je handige smoesjes, stop in de opgerolde hemdsmouw.
In de zak der zakken, mag jou nog genadig overkomen.
Mee naar Spanje opdat ze in Nederland mogen weten.
Dat knappe manneke kunnen we gelukkig snel vergeten.