

Lichtjesfeest

Dit jaar heeft als afsluiten weer een prachtig, overweldigend feest gegeven met ongelooflijk veel lichtjes, met recht mag gesproken worden over en in één adem, Kerstfeest lichtjesfeest.

Er dreigde bijna een situatie te ontstaan waarin de benaming Kerstfeest en Lichtjesfeest in het gedrang kwam. Kennelijk waren er individuen die het nodig vonden hierover te gaan sassen, Ik zag zelfs een hoogleraar op de TV verschijnen. Als bepaalde lieden het niet goed weten dan komt er al gauw een hoogleraar bij. Die zijn er genoeg in alle maten en soorten.

Mij, en ik weet zeker u ook, zijn drie belevenissen ons deel geworden in de afgelopen lichtjes dagen. Zullen we die belevenissen de revue laten passeren?

De eerste belevenis:

Vorige week de 22^{ste} december startte de winter en het Joodse Chanoeka, een acht daags lichtjes feest waar het wonder herdacht wordt van de bevrijding der Romeinse overheersing en de teruggave van de tempel van Jeruzalem.

Hierbij kwam ook de oliekandelaar, echter met een klein beetje olie, vrij.

De kandelaar werd aangestoken en bleef met de weinige olie acht dagen branden. Dit gebeurde midden tweede eeuw voor Christus, dus meer dan twintig eeuwen terug. Over traditie gesproken.

Met veel blijdschap wordt deze Chanoeka, voor hen het lichtjesfeest jaarlijks gevierd met steeds andere datum. Dit jaar van 22 tot 29 december, gedurende acht dagen. Onze Kerstdagen vallen nu, 2019 in dezelfde periode.

De joden gebruiken een negen arms kandelaar met in het midden een grote aansteek kaars voor de andere kaarsen die per dag geplaatst en aan gestoken worden, ieder dag, acht dagen, één. Het wordt door de Joden zeer blij gevierd de herdenking van terugkeer tempel en het wonder van de olie. Hun lichtjes feest is geworden tot een enorme traditie.

De tweede belevenis:

Vorige week, 22 december gingen wij van start met de winter en gelijk het keerpunt der aarde naar de baan waar uitzicht en werkelijkheid op verlenging van de dagen en hoop naar weer meer licht komen gaat.

Drie dagen later begint het Kerstfeest. Daar wordt door het Christendom, ik veeg de katholieken, de protestanten en wat sekten, op één hoop, dat is niet moeilijk met Kerst waar blij herdacht wordt de geboorte van het licht der wereld, Jezus Christus.

De Paus, Franciscus, spreekt de zegen Urbi at Orbi uit voor alle Katholieken en de gehele wereld. Hij haalt drie aandachtsgebieden naar voren en spreekt dat het licht van Jezus geboortes speciaal ook daar zal neerkomen.

Een traditie van twintig eeuwen. Over traditie gesproken.

In het jaar rond 1200 sprak Franciscus van Assisi de woorden; “de duisternis van de gehele wereld bij elkaar kan het licht van één enkele kaars niet doven”.

Het Kerstfeest mag gelukkig het lichtjes feest zijn dat het na de donkere jaren van de oorlog, (geen lichtjes, was verboden) geworden is.

De derde beleving:

Ik noemde in de belevingen de Joden en Christenen. Er is een nog grotere groep van niet gelovigen en twijfel gelovigen met een nog vele eeuwen oudere traditie. Over traditie gesproken Het geloven in de terugkeer van het licht, en dat moet gevierd worden na de kortste dag van het jaar. Dat is een oprecht feest dat de Joden en de Christenen graag in hun religie passen.

Het Kerstfeest is met recht het lichtjesfeest dat wij allen vieren.

Er zijn groeperingen die wars zijn van onze lichtfeesten met de zeer oude traditie die onder geen voorwaarde mogen verdwijnen.

Wij allen bezitten nog een wapen en dat zijn onze eigen lichtjes die hopelijk altijd willen schijnen ook voor diegenen waarbij het kaarslichtje dat even uit gegaan was.

Goede jaarwisseling graag met lichtjes voor jezelf en anderen. Non Solus

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel