

Deze Week

24 november4 2019

Afgeluisterd (Mark Rutte en oud minister Edith Schippers)

Lieve Mark;

Heb ik je eindelijk toch even te pakken.
Op al mijn pogingen jou te bellen, helaas,
komt onze tuinman met een bos takken.
Hier voor de Sint en zijn Pieterbaas.
Begrijpelijk toch, met de Sint weer in het land.
Met, slimme Mark, met jouw roetveeg Pieten.
Lieve Mark wat is er met jou toch aan de hand.
Ben je spoorlags gevluht naar de Heremieten.
Ik zie jou op de TV steeds minder schaterlachen.
Heb je het lachgas aan Woutertje gegeven.
Ik zie je wel steeds meer en sneller zigzaggen.
Is er met jou geen takke meer te beleven?

Lieve Edith;

O, wat heerlijk dat jij mij belt.
Jij, het meisje die als sterke vrouw, voor mij als een pilaar.
Heb ik jou mijn ellendige missers niet gemeld.
Probleem kereltjes, show en nietsnutten, echt waar.
De slappe kereltjes die ik had uitverkoren.
En mijn niets zeggende verhalen die de doelen misten.
Daar kon de VVD geen puntjes mee scoren.
Mijn keuzes waren sublieme non-conformisten.
Maar jij lieve Edith, het meiske dat onuitblusbaar.
Dat takke-zorg instituut de bodem inboorde.
Met niets ontziende hand de financiële ploegschaar.
In korte tijd het instituut zonder emotie vermoorde.

Lieve Mark;

Mag ik je even onderbreken bij wat jij meer zeggen wilt.
De ellende nadien, die ik zo grandioos en doel bewust,
het takke-zorg instituut met alles, ging prachtig op tilt.
De ontstane ellende was toen al met bezuinigen toegerust.
Jij wilde dat ik nog een poosje zou blijven.

Nee Mark, ik heb toen jou luid duidelijk gezegd,
een ster kan maar één keer goed rijzen.
Dus had ik mijn carrière bij jou tijdig opgezegd.
Maar zoals eerder bij de vele zeer vele kerken.
Kon daar het heilsleger de takkezooi gaan ruimen.
Dat hebben wij allen goed kunnen merken.
De kerkegangers konden alleen bij het heilsleger schuilen.
Lieve Edith,
Ik heb bij het formeren die aardige Hugo de Jonge,
kunnen vinden om het door jou veroorzaakte puin die
met mooie schoenen, in die takke-puinhoop is gesprongen.
In het gezelschap van mijn toch verkregen Rutte drie.
Natuurlijk had ik mijn twijfels, zo af en toe
met dividenden , Koningshuizen en andere problemen.
Dat ik als eeuwige lachende Mark, soms niet wist hoe
raadselachtige zaken steeds weer op mijn bordje verschenen.
Het barst in mijn leven van crisissen, hou eens op.
Als grootste van de coalitie van vier moet ik meer geven
dan nemen , met de prijs om kost wat kost ,er is geen stop.
Heb zelfs mijn weg behoorlijk links af moeten nemen.
Lieve Mark,
Nog één keer wil ik je in jouw takke-baan raden.
Doe als mij, het bedrijfsleven roept, het zal jou vergeven.
Zet Rutte vier op marktplaats, Rutte vier is al beladen.
Kom snel, voor dat Mark Rutte de naam takke-Rutte wordt gegeven.

Dit in scene, al eerder afgeluisterde telefoon gesprek. kwam voor mij terug bij
het deelnemen aan een bespreking deze week van een Zorg -kantoor en het
management van een verzorgingstehuis. Deze mensen wanen zich dagelijks
gesnoerd in de regels van het zorg instituut, zeg maar de overheid.
Enerzijds het schrijnend tekort aan personeel, dat na de financiële operatie van
Edith Schippers geen trek meer heeft in onderbetaalde en ondergewaardeerde
banen. Dat geldt voor velen in overheidsdiensten.
Anderzijds is er de wurgende greep der overheid van regels en geboden. Mijn
gewaarwording als Cliëntenraad lid kon niet anders dan vast te stellen dat met
zogenoemde financiële verhalen over de zorg. met Rutte 1, 2, en3 die goede

zorg naar de mestvaalt is gebracht en het begin is geworden van een super
overheid, bedreven in paniek voetbal.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel