

Einstein

Holder de bolder
wat gebeurt er op de zolder,
bij het vier coalitie huis?
Daar rust de dromer, de Godheid Morpheus.
Hij de Godheid der dromen,
zag lodderige ideeën langs komen.
Het waren beelden van apparatuur,
met vrij korte levensduur.
Waarmede men kleine grootheden kon meten.
Die door de techneuten al weer waren vergeten.
De dromen aan de coalitie bekend gemaakt.
Waarbij velen werden geraakt,
en de meetkunst tot norm hebben verheven.
Zij hadden het klimaat al op gegeven.
Tevens een wijs woord van Einstein gedumpd.
Uit de schrale hersenen gegumd.
Tenslotte werd de wijsheid in het riool beland.
Einstein is geschiedenis met niets om het hand.
Bij het onderwijs ook onder geschikt.
Overboord ermee weg bij Johan de Wit.
Iets niet meer van dees tijd, weg er mee.
Bij het compost of door de plee.

Niet alles wat gemeten kan worden telt.
En niet alles dat telt kan ook daadwerkelijk gemeten worden.
Zo is dat eens door Einstein gesteld.
Vermeld deze belangrijkheid op de borden.
Bij scholen, universiteiten, alle faculteiten.
Zodat het kan verworden tot één der Einsteins entiteiten