

Wij moeten doorgaan

Het is zeker wel moeilijk en lastig om door te gaan.

Als leiding gevende vooraan te staan,
vast beraden met lichaam en geest.

Op het juiste moment en onbevreesd,
besluiten; tot de handen in een te slaan.

Onze zeer gemêleerde ministersploeg,
ging schieten, echter ver voor de boeg.
Klimaat, maar ook hun eigen partij belang.
Een simpele dan simpeler gedachtegang.
Zelfs niet geschikt als reddingploeg.

De boeren en bouwers demonstreerden verbolgen.

Hun lijkende succes, doet anderen volgen.

Na twee jaar plots geld voor het onderwijs.

Wordt door sommigen betiteld met de poedelprijs.

Gevoelens als harde tsunami golven.

De coalitie geklemd tussen Raad van Staten en gedupeerden.

Opgejaagd door eisen der rechtelijke Schriftgeleerden.

Gaan met paniek brainstormend de klimaateisen regelen.

Door sneller dan snel, het draagvlak met onzin te gaan betegelen.

Het draagvlak der werkers, zelfs de provinciale gedeputeerden.

Eens kende Nederland zeer grote rampen.

Met alleen God om je aan vast te klampen.

Honderden dorpen verzopen door het water.

De niet verzopen achterblijvenden desperater.

Maar door toch door te gaan bedwongen zij het water.

Zo kon men veel rampen met door te gaan, overleven.

Door door te gaan, en niet door angsten en beven.

Maar met technologie en daarmee verstandig om te gaan.

Het heeft gered, en daarbij ons bestaan.

Het werken moet doorgaan, een les ons eerder gegeven.

Het meest stomme dat onze goedwillende coalitie door wil drukken is het werk der werkenden stil te leggen. Daar bij de zelfwerkzaamheid van met name de boeren, landbouwers, de bouwwereld in de kiem te smoren.

Zij worden gedoemd ten onder te gaan door ver van hun bed zijnde regels, Zij besluiten en kunnen dat, hoe hun bedrijven groeien of stoppen.

Onze overheid mag onder geen voorwaarde de zetbaas worden die de regels door Europa opgelegd aan de werkenden af wil dwingen.

Zij moeten hen begeleiden. **BEGELEIDEN** met kapitale letters.

Hetzelfde geldt voor het onderwijs en zorg . Zij worden met angst gedirigeerd en hebben geen eigen regels. De bemoeizucht der overheid heeft het werkelijk leiderschap in deze disciplines verlamd.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel