

Non Solus

3 november 2019

Magie Religie Vrijheid

Het einde van oktober en het begin van november bergen de drie genoemde woorden, de magie, de religie en de vrijheid als titel voor deze Non Solus.

In de oudheid was het, dat magische verbanden werden gelegd bij vooral cyclisch voorkomende gebeurtenissen.

De vruchten en zaden van plantenrijk werden gebruikt om de geesten van het gestorven goed gunstig te stemmen. Zo kenden zij ook geen eeuwige God of Goden. Goden waren sterfelijk en hun geesten werden ook gunstig gestemd door offeranden.

Er werden stropoppen vervaardigd om daar de zaden in te offeren en de verdwenen geesten tevreden en gelukkig te stemmen.

Bij de opkomst van het Christendom, Katholicisme wordt religie, dat bij de Kelten al bestond, een versierend geheel met het geloven.

Het heeft vooral waarde en geruststelling aan het geloven in één God.

Echter blijft het geloof, als leer aangevuld worden met geheimzinnige geesten, spoken en wat dies meer zij.

Zelfs na de komst van Jezus, die als één der belangrijkste heils gebeurtenissen, de dood overwonnen heeft is de magie niet verdreven.

Bijzonder is ook dat in de tijd voor Christus, de Europese stammen, de Kelten, Rondom de verering van hun vele Goden religieuze gebruiken kenden.

Zo verdeelden zij het jaar in vier delen met als startpunt van zo een deel een herkenbaar steeds weerkerend gebeuren, zoals op 31 oktober, de Sans heim of Halloween het oude jaar te versieren met skeletten en zeisen, de dood voorstellend, Met zeisen werd het graan gemaaid en het koren was ten dode opgeschreven. Door van het stro menselijke poppen te maken kon daar nieuw graan aan geofferd worden ter geluk making van de geesten die niet dood waren. De eerste en tweede november werden gewijd aan de levende zielen der mensheid. Was voor de Kelten het Nieuwe jaar.

Veel later hebben de Ieren, afstammelingen van een Kelten stam de Halloween terug gehaald in het Katholieke gebeuren. En weer later de Ierse immigranten naar America ook daar de Halloween voeding gegeven.

Werd vroeger geloofd dat de zielen der overleden kinderen op 1 november naar de aarde terug keerde, Allerheiligen en de zielen der volwassenen op 2 november dat deden, Allerzielen.

Er wordt nu vooral gedacht aan de overledenen, kaarsjes gebrand en graven bezoek met extra onderhoud.

In het jaar 1517, op 31 oktober waagt Maarten Luther, de monnik, wel een geleerde, zijn 95 stellingen na aangeboden aan bisschoppen, bekend te maken aan of bij de kerk te Wittenberg.

Aangenomen is al eeuwen dat bij de stellingname tegen vooral de aflaat handel in de Katholieke kerk het protestantisme is begonnen.

31 oktober werd al snel de Hervorming dag voor de protestanten.

Ook mag en wordt wel aangenomen dat deze daad van Luther een opstart is geweest in de vrijheid van denken.

Graag wil ik een samenvatting geven van de moraal bij dit stukje geschiedenis/

Ten eerste; In de Westerse hedendaagse samenleving is nagenoeg afgerekend met de magie. Althans dat wordt gedacht.

Ten tweede; In de Westerse hedendaagse samenleving is met het geloven zoals gepraktiseerd in de Katholieke en Protestantse Kerken middels een grote A.P.K. afgerekend.

Ten derde; In de Westerse hedendaagse samenleving wordt afgerekend met de dag der Kerkhervorming. 31 oktober.

De werkelijkheid geeft een andere beeldvorming dan het denk patroon in de boven genoemde samenvatting.

Beeld 1; De magie, met name de viering van Halloween, komt in alle hevigheid terug in onze Westerse hedendaagse samenleving op 31 oktober .

Beeld 2; De religie op 1 en 2 november, (ook met Kerst en Pasen,) wordt door een groot deel onzer Westerse hedendaagse samenleving, ook niet gelovenden, emotioneel beleefd.

Kennelijk blijft behoefte voor religie bestaan. Dat is wat anders dan geloven.

Beeld 3; 31 oktober de dag der Kerk hervorming, begin van het vrijere denken, is voor velen in onze Westerse hedendaagse samenleving, voor het niet meer van deze tijd zijn, bij het grove vuil geplaatst.