

Herhaling van gebeurtenissen.

Vooraf in de decembermaand worden we geconfronteerd met wat je zou kunnen noemen, herhaling van gebeurtenissen, of anders gezegd als we gebeurtenissen moeten ondergaan, herhaling der zetten.

Het bijzondere is, vooral in deze december maand, dat de datum altijd gelijk is. Ik doel hier op de feestdagen, Sint Nicolaas, het Kerstfeest, of Kerstdagen en de viering van het oude naar het nieuwe jaar,

Ik vind dat ik de vrijheid mag nemen u bij deze gebeurtenissen te betrekken. Bij een verhaal dat is ontstaan door een onverwacht betrokken worden bij de sfeer rond deze feestdagen. Noem het de ambiance, De dagen hebben een vaste datum maar de sfeer is bijna altijd anders.

Ik neem u 75 jaar mee terug naar het Sint Nicolaas feest op 5 december 1944. Het gezin waar ik op groeide, een vader en moeder, 6 kinderen. De vader en oudste zoon onder gedoken. Er was besloten dat het Sinterklaas feest niet gevierd zou worden. Logisch toch de honger was er al en het liet zich aanzien dat er meer honger ons zou overkomen.

Wij, de zes nog in den Haag wonenden van het gezin, maakten ons gereed om 8 uur naar bed te gaan, mijn eigen gemaakte carbid lampje met door mij netjes gejat carbid kon ruim twee uur licht geven, iets meer dan een kaarsje. Het vlammetje flikkerde niet maar brandde rustig.

Wij gingen des andere daags weer uit de veren, Ons moeder maakte de houtkachel aan en toen ?? had zij in iedere schoen van ons een pakje gedaan. Zij bakte heel vaak stroopwafels van suiker bieten pulp. Zij had voor ons ieder uit een stroopwafel de eerste letter van onze naam gesneden en die netjes in een soort pak papier ingepakt en in de schoen gedaan.

Dit verhaal werd mij de afgelopen week op bijzonder prettige wijze in herinnering gebracht. Velen met mij en ons vechten om die december maand niet in verdriet of eenzaamheid achter zich te kunnen laten.

Ik werd de woensdag van de afgelopen week wakker, en vond, als een wonder een klein pakketje in mijn schoen. Dat kwam hard maar ook heel fijn aan.

Dit was even een echte Non Solus. Even niet alleen.

Het blijkt dat we verrast kunnen worden met eenvoudige kleine aandacht en onverwachte pakketjes die de ambiance van de gedateerde gebeurtenissen tot en feest kunnen maken, zowel voor de ontvanger als de gever.

Elkaar helpen of en zetje in de goede richting geven. Ondersteunen hoeven geen lange verhalen te zijn. Wij maken met elkaar de ambiance.
Non Solus, niet alleen.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel.