

Deze week

6 oktober 2019

Nieuwe ballade van de boer.

Er stonden vele kerken in het lage land,
maar de boer hij ploegde voort.
Katholiek, Hervormd, zonder toekomstplan,
Maar de boer hij ploegde voort.
De boer knielde aan het einde der dag
Naast zijn rustend paard en werd niet gestoord.
Dankte God , en de boer hij werd verhoord.

Zo menig één wist hoe het moest,
maar de boer hij ploegde voort.
Over zijn werk werd door velen gekonkelfoesd,
maar de boer hij ploegde voort.
Het gras en graan dat steeds weer groen
door natuur en dierenliefde aangespoord.
En de boer heeft het gehoord.

Er keken politici op zijn werf,
maar de boer hij ploegde voort.
Politici komend van links en van rechts,
Maar de boer hij ploegde voort.
Zij drongen met wetten in zijn familie bedrijf,
dat bijkans door hen werd vermoord.
En de boer hij ploegde voort.

Het familiebedrijf moet industrieel.
De supermarkten staan met hun CEO's
maximaliseren kwadratisch hun winsten, altoos.
En de boer hij ploegde voort.
De banken lokten met steeds meer geld,
zij vinden dat dat zo hoort.
En de boer hij ploegde almaar voort.

Wie beter weet en is dan een boer,
niet ploegt en niet weet wat is gebeurd.
Onbegrijpend, de boer door slijk heeft gesleurd.
Als hyena's wachtend op de loer.

De onverbiddelijkheid, zo eigen aan de natuur.
Gaat haar weg, zo het gaat, en ongestoord
En de boer heeft het verwoord.

De boer knielde op het Malieveld,
met een geweldig hoopvolle droom.
Terwijl hij naast zijn ploegschaar was.
Het volk gevoelde des boer klachtenstroom.
God gaf niet thuis in zijn hoopvolle droom.
Verdelgers en moordenaars staan aan de poort.
En de boer hij ploegde weer voort.

Eerst toen de boer de hemel zag,
vol licht en zonneschijn.
Toen stalde hij paard en de ploeg.
Knielde naast geliefden en zijn kroost.
En wachtte op Gods Woord,
Die stem sprak hard en onverbiddelijk.
En de boer heeft haar gehoord.

***TER WILLE VAN DE BOER DIE PLOEGT.
BESTAAT DE WERELD VOORT !***

***Naar aanleiding van de protest samenkomst op het Malieveld in den Haag
door de Nederlandse boeren heb ik bovenstaand gedicht gemaakt.
Het gedicht vindt de basis in de ballade van de boer gedicht door Werumeus
Banning. De tijden moeten in die tijd ook moeilijk zijn geweest voor de
boeren.***

***Bedenk dat het liquideren van de boeren al enige jaren aan de gang is door
ons economisch systeem. De CEO's van de supermarkten weten hoe je de
boeren moet vermoorden.***

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel