

## Beter ten halve gekeerd, dan ten hele verdwaald.

De wereld lijkt meer dan verzadigd.  
Van alles te veel, wat je niet wil weten.  
Het onverwachte vele dat ons wel regelmatig,  
de hulp doet inroepen van diverse exegeten. (\*

De wereld is mooi, ruig, moeilijk en wars.  
Oorlogen, technische vooruitgang, deels niet te begrijpen.  
Godsdiensten, ideologieën, alles lijkt dwars.  
Vele dwarsliggers blijven continu de messen slijpen.

De wereld is groot, Europa wat kleiner.  
De problemen ook anders dat wel.  
Het barst in Europa van vele ondermijners.  
Waardoor bij de goeden de koppen worden gesneld.

De wereld houdt ons Nederlanders in de gaten.  
Hen te overspoelen met wereldse problemen.  
Nederlanders, denkend wij als beste primaten. (\*\*  
Hebben geen plan van het primaat zijn afscheid te nemen.

De wereld lijkt één der planeten  
te verstoten in het nog grotere heelal.  
Waar primaten met eerzucht en hoogmoed binnen treden.  
Let op kleine wereld, hoogmoed komt ten val.

De wereld is vol met moordende luiden,  
toch velen, met wil tot het uiterste goede.  
De steeds meer verschijnende soms religieuze bruiden.  
Let op, juist de goeden, wees op uw hoede.

De wereld met daarin ons kleine land.  
Met gedogende, lachende, grijnzende bestuurders.  
Die regeren met zalvende en slappe hand.  
Voldoening vinden als politieke gluurders.

De wereld heeft immer verspreid haar problemen.  
Waar Rutte met consorten het Nederlandse moet sturen.  
De eigenste zaken dat zijn er zeer velen.  
Komst van echt leiderschap niet lang meer mag duren.

(\* Exegeten, waren heel vroeger de uitleggers, de Schriftgeleerden in Bijbelse zaken. Tegenwoordig mag je daar de wetenschap ook toe rekenen.

(\*\* Primaten de eerste onder de zoogdieren, waartoe mensen ook behoren.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel