

Alles willen weten.

Het is niet bij te benen en soms niet te geloven hoe snel en vaak nauwkeurig, wij ongevraagd worden voorzien van gebeurtenissen verpakt in nieuws, al te beginnen bij ons ontbijt bordje.

Wij kunnen uiteraard zelf, de aangeboden menuutjes selecteren en het tot ons nemen, dan wel het voorbij laten gaan. Ook de mogelijkheid het naar ons believen gesorteerd te verorberen of te luisteren of het bekijken.

Drie zaken hebben mijn aandacht doen bepalen en wil u daar graag deelgenoot van maken. Ook kunt u mijn drie aandachtspuntjes deleten, zoals dat heet.

Mijn eerste punt.

De boeren; landbouwers, tuinders, koeboeren enz. enz. met hun trekkers op het Malieveld in den Haag, wat zeg ik.. het Malieveld, heel den Haag en Scheveningen was bezet door de Nederlandse boeren. Zelfs heel Nederland. De visserij had er ook wel bij gekund. En hoe, alles liep vast, althans het verkeer, maar niemand, althans de meeste automobilisten, fietsers, voetgangers, openbaar vervoerders, werd boos. Mooier nog, de duim ging omhoog. Geen duim omhoog van de aanhangers, weg met de helft der boeren en de dieren die zij ten gerieve van ons allen verzorgen.

Ik heb in mijn column op deze website; "Deze Week", een gedicht bewerkt en geplaatst, waar de basis van gevonden is in het gedicht ; "De boer hij ploegde voort". van Werumeus Banning.

Er zijn bij de vele demonstrerend boeren, die hun familie bedrijven in de kokende commerciële geïndustrialiseerde wereld, staande moeten houden, Boeren die hoog opgeleid zijn en exact weten hoe de problemen die op hun weg liggen opgelost kunnen worden.

Het wordt tijd dat er een Boeren Burgers partij wordt op gericht. B.B.P. Op het Malieveld is wel gebleken dat de boeren en de burgers één zijn.

Mijn tweede punt.

De week die wij gaan beginnen is , al eerder, de week van de 'Nederlandse Taal' gedoopt. In onze spreektaal wordt meer en meer gebruik van Engelse woorden.

De Engelse woordenstroom immigratie wordt gevoed door de reclame van bedrijven, die het een gat in de markt vinden en door de woordenstroom vanuit de I.C.T wereld.

De aandacht wordt gevestigd op het schijnbaar lijkend taboe dat onze mooie Nederlandse Taal op achterstand zet. Help op eigen wijze mee onze taal levend te houden en aantrekkelijk voor ons eigene identiteit. Bovenal voor de jeugd het als beroep te kiezen.

Kom op en geef voorrang aan onze taal, zeker in de komende week, de week van de Nederlandse Taal.

Mijn derde punt.

Er is gestart met een tentoonstelling Suriname in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Deze tentoonstelling brengt Suriname op de kaart zoals vele Surinamers en vele Hollanders Suriname niet kennen.

De periode, van ver voor dat Europeanen een voet op de Zuid Amerikaanse Gronden zette, is in deze tentoonstelling in beeld gebracht. Aan het slaven tijdperk wordt op goede wijze de aandacht gevestigd, zodanig dat duidelijk is dat dat deel van de Surinaamse geschiedenis ook bij die geschiedenis van Suriname hoort en er niet een stukje of in het geheel uitgeknipt kan worden. Mijn ervaring met een schare van gespecialiseerde Surinaamse verpleegsters is overweldigend. Enige jaren terug als afgeschreven in het ziekenhuis beland en door medische kennis en niet aflatende zorg der Surinaamse zusters, met vakkennis, vriendelijkheid en liefde, teruggekeerd tot het weer gewone.

Er is meer dat ons bindt dan scheidt.

Een aardige anekdote sluit dit derde punt af. Prinses Beatrix en haar echtgenoot Claus kregen 9 maanden na hun bezoek aan Suriname hun eerste kind, Willem Alexander.

Er zijn verhalen dat het niet anders kon zijn dat de eerste baby van het Koninklijk paar het gevolg moest zijn van het wederzijds zeer geslaagde bezoek. De tentoonstelling is een aandacht trekkende tentoonstelling voor het vijf en veertig jarig onafhankelijk Suriname.

Dat de toekomst een Suriname doet herrijzen met de eigen identiteit die wij Nederlanders met respect kunnen en zullen eerbiedigen.

Ik ben waarachtig niet alleen met dit soort verbeeldingen.