

Lege accu's met drie aanhalingstekens.

"1" Het kan zo maar gebeuren dat bij het ontwaken en het trachten je eigen accu in het door jouw gedachte gareel te brengen je gaat ontdekken dat al het vanzelf sprekende ineens niet zo vanzelf sprekend blijkt te zijn.

Eén dezer dagen werd ik geconfronteerd met het probleem lege accu.

Mijn wekkerklokje naast mijn bed had de moed al midden in de nacht op gegeven en gaf de te vroege tijd half drie aan.

Niet erg, hoor ik u zachtjes in uzelf mompelen, opladen of een batterijtje en klaar is Kees. Nee hoor Kees was niet klaar want dezelfde dag werd ik nog twee keer geconfronteerd met een leeg accu geval en stopcontact waar geen stroom uit kwam. Oorzaken van al dat ongemak ? Bij mij zelf.

"2" Oplossen dat ongemak, naar buiten en ga werken aan het opladen van de eigen accu. Dat gaat bij mij het beste door een stevige wandeling, als het kan met de bijschijnende ouderwets voelende zon, onze grote accu die we soms missen en soms verwensen wanneer de uitstralende warmte te heftig wordt. Geen problemen, alles voelt geweldig precies zoals ik dat graag wil in deze tijd van het jaar. De zon, daar is de zon toch voor begint mijn eigen accu, mijn eigenste eigen ik weldadig op te laden. Een energie bingo van de jawelste.

"3" Al wandelend omringt mij, enigszins niet te begrijpen gevoelens van zorg en medelijden. Wij hebben de afgelopen maanden van een prachtig ontluikend voorjaar, soms exploderende natuur, en ook een prachtige zomer mogen genieten. Met slechts twee hittegolven. Dat aantal zou in de toekomst wel een kunnen sneuvelen volgens onze weer goeroes die vaak te pas en onpas wetenschappers genoemd worden.

Het medelijden betref in de mij wandelend situatie de majestueuze bomen pracht waar , zoals bij oudere mensen grijze haren, gelig verkleurende blaadjes tussen het heftige harde groen sterven en zich nog even vertoonden.

Geen medelijden beste wandelaar ook bomen en struiken hebben accu's die van tijd tot tijd het opgeven.

Kijk naar de pracht in de komende maanden van de veranderende natuur en laat de natuur het werk doen zoals jaren hiervoor.

Thuis gekomen na mijn accu overdenken moest ik den ken aan het liedje van Jules de Corte; "Alles is elektrisch in dit huis." (Googel, Jules de Corte)

Ik was vast niet alleen met een accu probleem.

