

### Onhebbelijkheden.

Boris Johnson

Er was deze week een mannetje,  
die zich weer opwierp als de Brexiteer.  
Geen zomaar een manneke, een doordrammertje.  
Zo te zien zeker geen gentleman, geen heer.  
Opgeleid en gebakken in wat heet de Oxford clubs,  
daar bij studie in Brussel over het Europese.  
Gedraagt zich unheimisch tijdens zijn warming-ups.  
Bij zijn bezoek aan het voor hem overzeese.  
Als een ouwerwetse boer, de handen op de rug.  
Met mevrouw Merkel gaand langs de sublieme erewacht.  
Doet zich voorkomen als the real English Humbug.  
Zijn optreden als Humbug, en de wolf in schapenvacht.

Donald Trump

Nog een voorstelling dees week waar het leek.  
Iets van ongeëvenaarde onbeleefdheid.  
Een vastgoed handelaar die even in de ronde keek,  
zag hoe groot en klein, dichtbij en ver, dichtbij lijkt.  
Middels tweeter een staatsbezoek even geschrappt.  
Met gedraai der feiten de schuld bij het kleine gelegd,  
in gebruikelijke protocollen dit niet mag worden verwacht.  
Maar ja het werd door de Godheid hemzelf gezegd.  
Het kleine land Denemarken, lid van de E.U.  
Staat bij dit onbehoorlijk gebeuren alleen.  
Gelijkend het gezegde van Plchegru, wat nu.  
Commercieel denken Danmark, alleen daar heen.  
Geen der 28 staten van het onzekere Europa,  
heeft de vastgoedhandelaar terecht gewezen.  
Commercie en gedogen, onze belangen te na.  
Over diplomatie, hebben we niets gelezen.

