

Vakantie een omweggetje naar huis

Einde vakantie, of wel einde reces in zicht.
Geen einde aan ons enerverende tijdsgewricht.
Hopende dat u allen de vrijheid hebt ondergaan.
Aan het teveel van het goede bent voorbij gegaan.
Geest en lichaam gebracht in balancerend evenwicht.

Met name voor de vele CEO's en overheids dienaren.
Die nieuw elan uit hun even vrijheid wilden garen.
Sluik nu kijkend naar de pers en andere nieuws fanaten.
Die loerend door de sleutelgaten.
Met oneigenlijke kritiek de topmensen niet zullen sparen.

Ik ga niet meedoen, het leven der toppers is te zwaar.
Ook van de ministers secretarissen, ja allen zowaar.
Denk aan politieke en economische problemen.
De naweeën zijn in uw vakanties niet verdwenen.
Genoeg voor kritiek, die ik nog een paar weken bewaar.

Tot na de derde dinsdag van september
de antwoorden en nieuwe vragen, you remember.
Ga fris en moedig aan de slag met de slag der slagen.
Wij kijkend hoe u het klootjesvolk kunnen behagen.
Vergelijk zorgvuldig, zoals de pianostemmer.

Geachte leiders van onze Nederlandse natie.
Soms verworpen tot een Nederlandse destructie.
Wij weten, u zet zich echt voor honderd procent in.
Met behoud van de zo gewaardeerde vrijheidszin.
Omzeil met uw goed willen, de loerende emoties

