

Reces en vakantie

Ze zijn op reces, de regerende overheid.
Het klootjesvolk is met vakantie zogezeid.
Reizen allen met plezier geen zorgen inclus.
Met een omweggetje weer naar huis,
ieder naar eigens belangrijkheid.

Gaan dan op het gemakje prakken denken,
wie de mee gebrachte souvenirs te schenken.
Hoe zal het met de andere vakantiegangers gaan.
Zouden zij, je kan niet weten, nog wel bestaan.
Ontdekkend ook de eigen Godsgeschenken.

Terug op de eigenste plaatsjes gekomen.
De heilige huisjes weer hebben ingenomen.
De doelen bezien voor de aardkloot waarop wij leven.
Of is ons planeetje verder af geschreven.
Ook de projecten, genaamd Nomen est omen. (*

We lezen in de verouderde krant,
Over Boyan Slat, die ver van zijn vaderland.
Geen vakantie, maar de oceaan cleanst.
Hij die onze aandacht en steun verdiend.
Wat doen wij met plastic in eigen land.

Nog iemand niet met reces gegaan.
Haalde de pers met een nieuw bestaan.
We zijn met succes roken en nicotine te verdrijven.
Nu gaat het lachgas er zijn voor de verslaafde lijven.
Onze luie overheid heeft het te ver laten gaan.

(* Nomen est omen, de naam is een voorteken.

Namen van personen en projecten samen verbindend met activiteiten.

