

Deze Week

14 juli 2019

Wat reces?

Wij hebben het toch wel begrepen.
Onze tweede-en eerste kamer er even uit geknepen.
5 juli tot 2 september is het grote reces.
Zijn zij dan echt nog wel bij de les.
Zij zijn niet bijeen zo moet je begrijpen en weten.

Bijhouden van alles en rotzooi ruimen.
Lekker iets er bij of tussen struinen.
De ministers mogen ook hun chaos op orde krijgen .
Om zichzelf daarna te overstijgen.
In het Haagje daar achter de duinen.

Ministers en staatssecretarissen te samen.
Vorbereidend op hun derde dinsdag staats examen.
Nu echt snappen wat een rot vak zij verkozen.
Dat af kan glijden naar kritiek van pers en Goddelozen.
Als zij de tweede of eerste kamer binnenkwamen.

Mijn Deze Week houd ik in de lijn van een reces waarbij wel een gedicht wordt
gegeven voor alle ministers, hier met name genoemd.(Alfabetisch)
En deze keer geen enkele kritiek ook niet voor ons Nederlandse bedrijfsleven.
Ieder gaat voor eer en geweten.
Onze ministers: en de rest.

Ank Bijleveld, Stef Blok, Bruno Bruins, Hugo de Jonge, Sander Dekker,
Ingrid v. Engelshoven, Ferdinand Grapperhaus, Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag, Wouter
Koolmees, Cora v. Nieuwenhuizen, Kajsja Ollongren, Mark Rutte, Carola Schouten, Arie Slob,
Verder allen van e3nig gewicht in bedrijfsleven en overheid ook alle Nederlanders.

Dit gedicht is heel lang geleden overgenomen uit het blad "onderneming".
Van een Duits talig Zwitsers blad onder de titel "Der Untergang der Liberté".
En daarna in een personeelsblad van een mij zeer bekend Nederlands bedrijf
De datum ongeveer 1985.

De ondergang van de Beetsterzwaag. (Kan je van alles bij bedenken.)

**In moeilijkheden op de Kaag,
kwam 't fraaie stoomschip Beetsterzwaag.**

De kapitein zich van nood bewust.
Beheerst, geeft orders, stelt gerust.
De stuurman had kritiek en zei,
zo, inspraak is er dus niet bij.

De kapitein op dit geluid,
noodt iedereen ter plekke uit.
Hoewel het schip al tamelijk scheef
En slingerend op de golven dreef.
"O reizigers" sprak hij, "ziet hoe,
de schuit gaat naar de kelder toe,
als vissen zwemt ge straks in zee,
kies snel een crisis comité".

Men koos met zeer geheime stemmen,
een aantal mannen dat kon zwemmen.
Doch spoedig was er grote woede,
"Geen vrouw erbij? Weest op uw hoede!
Die zijn thans toch geëmancipeerd?"
De keuze was dus heel verkeerd.
Terwijl het schip bedenkelijk scheef
en slingerend op de golven dreef.

De stemmen werden weer geteld.
De crisisstaf nieuw opgesteld.
En daaruit, "Ja...maar is...?"
Een voorzitter en secretaris.
De penningmeester kon beginnen,
de contributie vast te innen.

Een subcommissie, "Lek in 't ruim".
Werd ingesteld tot ieders luim.
Het water steeg inmiddels snel,
in motor ruim en accu cel.
Al spoedig echter werd een motie,
na veel discussie en negotie,
tot een besluit geformuleerd
en als beleid geaccordeerd.

**Maar toen riep iemand! “we hebben pech!”.
En borrelend zonk het stoomschip weg.
Eén drenkeling slechts werd op gevist.
Die hier dit verhaal heeft opgedist.**

**Voor vakantie gangers een fijne vakantie .
Wij doen toch allen geweldig ons best om er straks weer tegen aan te gaan.**

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel