

Europese democratie

In week 49, de datum 6 december 2018, publiceerde ik in mijn column een denken over het mythologisch Griekse geboorte kaartje van Europa. Daar bij laakte ik de opkomst der populisten in het huidige Europa, dat in wezen de eenheid om zeep kan helpen, althans niet bijdragen tot een sterk Europa met afnemend oorlogsgeweld. Na de krankzinnige ondemocratische Europese verkiezing show, wil ik op de hierboven bedoelde column bijstellen, beter gezegd het volgende aanvullen.

De democratie werd deze week ten grave gedragen,
door Europese regeringsleiders die doorgeslagen.
De narcistische politiek van het achterkamertje bedreven.
Het eigen belang te ver werd door gedreven.
Hun kunstjes ten gerieve der sterkste hebben doorgedreven.

Een man die de waarden van het volkenrecht pareerde,
daarbij Oost Europese leiders duidelijk verstaanbaar leerde.
Tot hiertoe en niet verder te gaan.
Het kost de man de verdiende en begeerde baan,
Een schijnbaar lijkende leek werd de gedeputeerde.

Door soortgelijk politiek spel hier bedreven,
Werd de democratie onvoorwaardelijk prijs gegeven.
De negen oostelijke landen had moeten worden aan gezegd.
Dat hun tegenstem per direct op zij werd gezet.
Dat had democratisch Europa hoger verheven.

Populistisch gekrakeel en luid gebrul.
Leidt in het Europa van onbenul.
Om niet de Frans Timmermans te schragen.
Wel de democratie ten grave gedragen.
Stemrecht in Europa blijkt nog steeds flauwekul.

Als we een sterk Europa willen bouwen.
Kan dit niet met de nog steeds ouwe gebouwen.
Met vooral liberalen en Christen democraten.
Die hun aanhangers drijven in populistische gaten.
Het zal en moet Europa eens grondig benauwen.

Nederland had bij monde van Rutte,
zijn harde gelijk beter moeten benutten.
Opdat Europa's gezinden graag willen stemmen.
Om hun denken en willen te beklemmen.
En einde maakt aan het nu Europese ingedutte.

Opdat het nu half afwezige en slapende Europa zich bewust zal worden van de
eenheid die er komen moet na de nog niet vergeten twee wereld oorlogen.
De dreiging van onze vroeger bevrijders waar een nu, almachtig denkende
president, zich verheugt op een gespleten Europa.
Het nog steeds slapend Europa zich sterk maakt voor de wereld macht China
waar democratie niet in de woordenboeken voorkomt.