

## Herdenken van de geboortedag van mijn overleden geliefde.

Wij waren plots geland rond half zeven,  
na enige discussie niet thuis gebleven.

Waarom dit als doel gekozen.

Dit doel nood tot aangenaam verpozen.  
Het voelde onmiddellijk als een apotheose.

Bij gebeurtenissen, herdenken of iets.  
waarin, als je zeker en expliciet.

Alleen denkt te willen zijn,  
juist om het gemis met stille pijn.

Bij de verloren geliefde, de vroegere zonneschijn.

Terug naar half zeven, niet alleen.

Twee mijner kinderen, verrassen homogeen.

Een terras aan de IJssel bij de Algera sluis.

In het oude Capelle 's gemeentehuis.

Met prachtig zicht, weer en herinnering inclusief.

Het kan goed zijn je laten leiden,  
jezelve niet willens te kastijden.

De Hollandse IJssel was eens zijn verleden.

Met zijn geliefde dees schoonheid heeft beleden.

Ze was er bij in dit even prachtige heden.

Dit doel rond haar geboortedag gekozen,

Besloot dees dag met een Goddelijke apotheose.

