

### Wat een feest deze week.

Vroeger, werd wel eens een balletje op gegooid,  
dat te vaak weer werd weggegooid.

Mensen zelf laten bepalen wanneer met pensioen te gaan.

De één vroeger de ander wat later uit hun baan.

Deze ideeën werden verder niet uit gevlood.

Het balletje: "aan tafel".

Ze weten veel vandaag de dag.

Ook hoe lang een ieder nog leven mag.

Gemiddeld een jaartje langer leven,

wordt een jaartje werken er bij geschreven.

Geen kommer over de slijtageslag.

Het was feest, het Koolmeesje lachte verblijd.

Ook Rutte lachte zoals we weten ten alle tijd.

Na negen jaren een overeenkomst binnen.

Kom jongens, allemaal, we kunnen eindelijk beginnen.

De SP hebben we maar even afgezeikt.

De rare democratie nog verankerd bij de FNV,

Kan roet in de pensioenbrij wrijven, sst. Weg er mee.

Honderd mensen die voor miljoenen bepalen.

Of deze brij de eindstreep gaat halen.

Van die honderd stemmen de meeste SP.

VVVVV

Een bevinkje van minister Kwibus ver weg.

De Groningers gewend aan een beetje pech.

Zij mogen niet zeuren maar geduld betonen.

Als de bewindslieden blijven beloven,

het gas moet blijven nog even niet weg.

VVVVV

De bomen in Nederland krijgen veel aandacht.

Van alle zijden door ieder ten berde gebracht.

De balans slaat nog steeds maar door.

In het nadeel van de bomen.

Nederlands natuurbeleid blijft almaar halfzacht.

