

Ajax en Moederdag.

Verbazing was weer eens mijn deel bij het bewust beleven van zaken die ik voor het voetlicht haalde of zaken die zo maar er in eens waren. Drie gebeurtenissen wil ik bewaren en vasthouden en u doorgeven.

!) Nu dit schrijvende, de datum 10 mei 2019, realiseer ik mij dat het negen en zeventig jaar geleden is dat de tweede wereldoorlog ook ons in Nederland en daarbuiten ging treffen.

Met de 23^{ste} mei in het vooruitzicht is het voor mij, bij het terug denken aan de tiende mei, duidelijk wat ik ga stemmen op de 23^{ste}.

U mag best weten waar ik mijn stem aan ga geven, dat zal de VVD of D66 zijn. Let wel het is geen stemadvies, dat is geenszins de bedoeling van mijn Non Solus. Maar ons staande houden in de grote wereld en geen oorlog meer in Europa, bij het terugdenken aan de 10^{de} Mei 1940, is het voor mij overduidelijk. Het zien van de T.V. serie; "In de voetsporen van D-day", gepresenteerd door Philip Freriks, vrijdagavond, maakt op indrukwekkend wijze duidelijk dat eenheid van Europa niet zo maar iets aardigs is, Vele problemen nog te overwinnen, daarbij het schrijnend voorbeeld van de Brexit chaos, zal toch de gemeenschap E.U. moeten vervolmaken.

2) Bij het kijken naar de Talk show, Margriet van der Linden, op televisie, de dag na de verloren partij van Ajax in de Champions League, een uithuil show van enige gasten in dit programma, dat bijzonder gestuurd enige malen pijnlijk en huilend herhaald werd. Het leken goede acteurs.

Wat zielig toch en wat een kunst om de ellende en blijdschap van de bijna acteurs in de huiskamers te bezorgen. De huiskamers waar 5.2 miljoen kijkers, de vorige wedstrijd avond ook hadden gehuild en te vroeg gejuicht.

Bijna 12 miljoen mensen hebben dus waarschijnlijk niet gekeken.

Ik moest denken aan de grote Johan Crujff; "Ieder nadeel heb z'n voordeel".

Ajax heeft € 96.500.000 overgehouden aan opbrengsten in deze Champions League. Dit bedrag zal nog groeien met inkomsten uit merchandising en voetballers transfers. Dus geen treurnis bij Ajax.

3) Even eens in het programma M, van onze Margriet, een idioot gedoe met enkele gasten, die duidelijk en goed aangaven dat zij hun positie als man of

vrouw en daarbij met de komende Moederdag wel mee wilden denken over problemen die voorzien zouden kunnen worden.

Zij waren homo's en lesbiennes, daar is toch niets mis mee.

Een probleem werd hen voor geschoteld dat in hield de houdbaarheid van de viering Moederdag of de zin van Moederdag. Paren van gelijk geslacht met kinderen, ongeacht hoe deze kinderen er gekomen zijn vinden het ook wel een probleem voor die kinderen, die buiten het gezin bij vriendjes of vriendinnen, Moederdag zien vieren.

En hoe moet het met kinderen die geen moeder hebben? En hoe moeten dergelijke paren dit verklaren aan de kinderen.

Misschien is een dergelijk gemaakt programma een sprongetje naar de idiote wens de Moederdag bij het grofvuil te plaatsen.

KRO NCRV u had beter gedaan Aletta Jacobs, die van het vrouwen kiesrecht, en nog vele ander zaken, voor het voetlicht te halen. 100 jaar kiesrecht. Of iets zinvols over Johan van Oldenbarnevelt ter lering op tafel kunnen brengen.

Ik hoop dat ik niet alleen ben in dit denken Het was niet meer dan een geknutseld programma. Non Solus.

Nicolaas Overbeeke
IJssel

Nieuwerkerk aan den

Extra: Ik besteedde in mijn Non Solus van 13 mei 2018, vorig jaar dus, aandacht aan Moederdag en het ontstaan van deze dag.

U kunt dat in mijn website terug vinden.

Ik sloot die Non Solus af met het volgend gedicht, dat een ander licht laat schijnen op Moederdag dan de onzin van het programma M van de KRO NCRV

MOEDER. Ieder heeft een moeder die het eerste van je heeft gehouden
nadat zij de lange negen maanden liep te sjouwen,
met als enig doel je gezond en goed op de wereld te zetten.
Met vaak, heel vaak te weinig op zich zelf te letten.

Als we dan eenmaal bij ons gezond verstand zijn gekomen.

Daarbij bedenken dat nog niet alle dogma's de vrouwen zijn ontnomen. Geef extra aandacht aan de moeders die onder ons zijn of zijn overleden, Help mee aan een betere positie voor vrouwen in alle omstandigheden.

Ik wil deze Non Solus afsluiten met mijn eigen stelling name over het vieren van de Moederdag. Er is later, ja toch wel een aardig poosje later een Vaderdag bijgekomen. Voor mij een vaderdag zonder de hoofdletter V. Die vaderdag heeft een commerciële start gehad en is niet ontstaan zoals de

Moederdag, uit diepte van zorg en ellende geboren. Dus ik hoef geen vaderdag en alle nog uit te vinden dagen. Er is maar één Moederdag voor vele moeders die vroeger voor de emancipatie er alleen voor stonden en nu gelukkig niet meer alleen er voor hoeven te staan

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel