

Charisma

Een zelfverzekerde mijnheer Baudet,
lanceerde duidelijk en scherp als een stilet.
Zijn wil, dat Nederland de EU moet verlaten.
Dat item bij de verkiezingen ietsje had weggelaten.
Nu eenvoudig als toegepaste exponent.

Zijn toespraken doen charisma vermoeden.
Met snedige onderwerpen die ten overvloede,
voor veel twijfelende kiezers van VVD dan wel CDA,
houvast vinden, daar waar Baudet voor gaat.
Niet direct een Nexit deden vermoeden.

Baudet staat nog aan de kantlijn te oreren.
In helder Nederlands problemen te generaliseren.
Nog geen verantwoording hoeft te nemen.
Wel zijn gelijk met zijn voordracht kan claimen.
Verdwaalde kiezers vrijblijvend kan attaqueren.

Jammer dat een muzikale politicus van dit niveau.
Zijn intelligentie en power met een vol crescendo,
niet gaat inzetten, zijn goede ideeën, voor Europa eerst.
Zijn prachtige doelen met VVD en CDA gesecculariseerd.
De Europeanen voordoen, dat doe je zo.

Rechts houdende politici, die Baudet liever willen mijden.
Zijn bezig een scheve linke schaats te rijden.
Het geklungel met dees coalitie van vier.
Zich gedragend als een wat oudere voorstandersklief.
En de linkse oppositie al maar blijft lijmen.

Mag nu eindelijk eens klare taal gaan klinken.
Met name de VVD en CDA gaan stoppen met hinken.
Het geforseer rond het klimaat tot haalbaar maken.
Geen politiek meer bedrijven om het volk te vermaken.
Uw eigen gemaakte gifbeker durven leeg te drinken.

Geachte fractieleiders vertegenwoordigend de coalitie.

Ja ook de meisjes en jongens der oppositie.

Vergelijk uw charisma met dat van Baudet.

Alleen zijn verschijnen, nog niet wat hij zegt.

Hij doseert vakkundig zijn politieke munitie.

Onze minister president versus Europa,

Laat negen mei horen waar hij voor ga.

In Sibiu brengt hij zijn visie: “ Europa waarheen”.

Een visie van onze president als fenomeen.

Weinigen in Europa doen hem dit na!

Als de Brexit problemen overheersen gaat de bijeenkomst der 27 regeringsleiders Sibiu, Roemenië op 9 mei door en zal onze minister president zijn visie uiteenzetten over het onderwerp, hoe verder met Europa.

Verdeelde populistten, vastgeroeste Nederlanders.

De wereld is in gevaar, kan zo maar ontbranden.

Nederland alleen gaat zeker falen.

Bij het denken in dreigende Nexit verhalen.

Alle fracties, Europa eerst, er is veel omhanden.

Geachte en beste Mark Rutte laat je in Europa zien.

Samen met Macron vormend een sterk team.

Zorg dat VVD en CDA gedreven fractieleiders krijgen.

Die trachten Baudet in Europa re laten blijven.

Zou zo maar een minister president kunnen zijn misschien.