

90 een stevig getal

Ik wil u graag betrekken bij een bijzondere gebeurtenis wat mij deze week is overkomen. Het was een niet onverwachte gebeurtenis, het was zorgvuldig gepland, en toch heeft het mij in de afgelopen dagen op wisselende momenten sprakeloos en blij gemaakt.

Als u eerst mag weten dat mijn geboorte zich op 10 april 1929 heeft voor gedaan, dan wel heeft plaatsgevonden, dan begrijpt u de aanduiding van deze Non Solus; "90 een stevig getal."

Kortom ik heb mijn 90^{ste} verjaardag mogen vieren en heb dat met familie en enige vrienden gedaan. Aanvankelijk de mening toegedaan deze verjaardag maar gewoon, wel met een kopje koffie, te vieren waarbij de familie en sommige anderen daar welkom bij zouden zijn.

Als je het geluk hebt kinderen om je heen te weten of vrienden, die zonder opdringerig te zijn je willen helpen op je weg van besluitvorming, moet het rechts of links, welke weg moet ik nemen, ook kunnen en willen communiceren met elkaar, kan daar wat leuks uit komen.

Dus het feestje is een meer dan feestje geworden en hoe.

Ik ben nog actief betrokken bij het meedenken en werken in de Cliëntenraad van de "Zevenster" in Zevenhuizen, Zuid Holland. Tevens mag ik plezier ervaren bij een schilder, tekenclub van Boskoop creatief, en wilden enkele burens wel bij die ouwe man van 90 een bakkie en nog wat komen halen.

Aldus is mijn verjaardag op enkele verschillende dagen eenvoudig en ook groots gevierd. Mij trof in deze afgelopen week dat al de bekenden, familie en vrienden er voor mij gekomen waren en wij allen wederzijds daar uitdrukking aan konden geven.

Met familie en vrienden hebben wij mijn verjaardagviering vandaag op een fantastische manier, door bijeen te zijn, kunnen afsluiten.

Ik heb daar een opening speech(je) mogen en kunnen houden wat ik graag in deze Non Solus meegeef.

Wij gaan ons wijden aan de maaltijd,
waarvoor ik u graag wil noden.
Een markeerpunt bij 90 jaar, lijkt een lange tijd.
Niet als je denkt aan de eeuwigheid.
Of lijkt het dat een nieuw begin mij wordt aangeboden.
Nee dus, ik ben mij zeer wel bewust,

Dat morgen het einde van het begin kan wezen.

Nu voel ik mij nog geenszins uit geblust
mijn levens boek is nog niet uit gelezen.

Saluut en hoed af voor het verleden.

De jas uit en de mouwen op gerold.

Met de jas uit is het verleden weg gegleden.

En de toekomst voor ons allen uit gerold.

Mag ik een moment van stilte voor wij gaan beginnen.

En Toos in onze gedachten betrekken bij onze zinnen.

Toos is mijn twee jaar geleden overleden vrouw.

Ik wil u toewensen dat het voor een ieder mogelijk mag zijn om bepaalde gebeurtenissen te kunnen vieren, of u oud dan wel jong zal zijn.

Er kunnen ons ook gebeurtenissen overkomen die wel andere momenten van samen iets voor elkaar brengen van ons vragen. Ook dan kan de hulp en betrokkenheid van familie of / en vrienden een oplossing brengen voor het alleen zijn. Dat zijn niet mis te verstane gevechten die soms aangegaan moeten worden. Vecht ook zelf voor Non Solus, niet alleen.

Dat zeker met een aankomend PASEN.

Dat u gesterkt kan worden door mensen die u nabij willen zijn en kunt vieren dat wat eigenlijk gevierd moet worden.

Deze Non Solus is wel persoonlijker dan ik gewend ben om te schrijven, maar dat ik deze week een heel bijzonder niet alleen zijn heb beleefd wil ik graag doorgeven. Non Solus.