

Hallo, we gaan weer stemmen.

De verkiezingen staan er weer te komen,
brengen ons wederom politici die gelijk de tovenaren,
met onheilspellende berichten, als dreunende voorboden.
Niets van deze tovenaren kan met iets anders evenaren.

De provinciale staten en de eerste kamer.
Verwachten weinig stemmers om te willen kiezen.
Terwijl zij, als chirurgen in de operatiekamer,
De wetten van de tweede kamer kunnen doen bevriezen.

Verpestend CO2 is de grote klimaat boodschap.
Met Kwibusse precisie steeds sneller dan snel.
Als reddend voordoende wetenschap.
Het hoort bij de wentelende klimaat carrousel.

Nog een reddende hand wordt uitgestoken,
als oplossing voor het tekort aan personeel.
Haal Poolse arbeiders, desnoods ononderbroken.
Vijftig duizend Polen, dat is toch niet veel.

Dan gaan we ook nog bomen rooien
Dienen daarmee een ander, mooi ? plan.
Er is veel meer om nog open te gooien.
Weg met die bomen nu het nog effe kan.

Het is te hopen dat met deze verkiezing.
Een eerste kamer ontstaat die deze onzin onverlaat.
Na bestudering en zinnige verdieping.
Geen wet dat dit steunt door de eerste kamer laat.

De huidige politieke meisjes en jongens.
Verzinnen niet haalbare leuke dingen.
Stop hen met die te grote sprongen.
Misschien is er een ander liedje te zingen.

