

Wat een weekje deze week

Nederland met een verrassing aanval,
op de Air France Augiasstal.
Nationaliseren kan Nederland ook,
na zestien jaar door Air France te zijn uitgerookt.
Vandaar dit over de grens geval.

Het heilige privatiseren moet ons nog leren,
niet altijd eindeloos te rationaliseren.
De VOC mentaliteit van Balkenende ten spijt,
niks fuseren, verkopen, desnoods het gehele Koninkrijk.
Samen met Zalm mogen die twee veel executeren.

Privatiseren heeft zich ook vaak bewezen,
uitgevoerd door niet zelf verheerlijkende zenuwpezen.
Bij zakelijke handel is het goed te bedenken,
welk profijt op termijn de handel kan schenken.
Een vleugje nationaal denken, ons zelve toe geweest.

Dan daarbij nog het verkwanselen onzer taal,
de VU Amsterdam is met stom kabaal.
De studie Nederlands gaan weren.
Dat noemt men economisch minimaliseren.
Weg met die letterkundige zonnestraal.

Dat het gezonde verstand bij de VU terug mag keren.
dat deze idioterie zich snel zal weren.
Onze Vwo'ers goed wordt geleerd,
hoe ons Nederlands maatschappelijk is geïntegreerd.
En hoe mooi het is, Nederlands te studeren.