

Dag van het potlood

De meeste lezers hebben niet verwacht dat ik met dit onderwerp in Non Solus zou verschijnen, beter gezegd deze Non Solus er mee zou openen.

30 maart is al enige jaren uitgeroepen tot de Internationale dag van het potlood.

Dat zit zo, de importantie van het potlood is na het toenemend gebruik van de computer nog belangrijker geworden zoals bij het stemmen op de ridders die ons in deze veranderende wereld moeten leiden. Gezagdragers der overheid. Ook bij de laatste eerste kamer verkiezingen heeft het eenvoudige potloodje, met een rode vulling, het weer glansrijk gewonnen van de computer. Op de datum 30 maart 1858 werd door ene Hyman Lipman het patent gevraagd voor zijn vinding, grafoon in een houten houdertje, en verkregen.

Bij onze eerste stapjes en pogingen te communiceren is het potlood een geweldig ondersteunend attribuut geworden behorend in ons schrijfgarnituur. Vandaar de dag van het potlood.

Heden ten dage, om het deftig te schrijven zijn er vele dag van de

Er zijn meer onderwerpen dan dagen in het jaar. Bij zoeken miste ik de dag van de tijd. Als je de dag van de tijd gaat googelen dan komt er een wijzerplaat op het scherm met de juiste tijd.

Dus heb ik besloten een nationale dag van de tijd uit te roepen en wel op 1 april 2018, geen mop. Nationaal, dan zijn we misschien wel haantje de voorste. Vele mensen, echt zeer velen, hebben op vele momenten geen tijd.

Daar gaan we het volgende aan doen. Op het moment dat je geen tijd hebt ga je die gewoon maken. Ga zitten en maak een hoeveelheid tijd wat er nodig gedacht wordt.

Gebruik die tijd niet maar ga er rustig een poosje naar zitten kijken.

Als je genoeg van het kijken hebt dan ga je die tijd netjes opbergen en bewaren voor een later moment als je weer tijd tekort komt.

Niet in je agenda bewaren, die zit toch al barstens vol, maar op een plekje waar jij alleen bij kan.

Ik ben toch niet de enige met een te volle agenda?

