

Engeltjes en Bengeltjes

Het was de laatste Kerst, wij hoorden Engeltjes.
Het klonk plechtig en voor ons mooi en gevooid.
Liedjes gemaakt met speciale mengseltjes.
Het mooiste financiële kerstcadeautje ooit.
Ach jee, de Engeltjes waren politieke Bengeltjes.

Kerst was over, wij hoorden nog de echo van de Engeltjes.
Maar nu vermengd met CO2 en klimaat gedoe.
Eigenlijk waren het bekende verlengseltjes.
Met het kerstcadeautje samen in hetzelfde Pas-Partout.
En ook dezelfde echoënde politieke Bengeltjes.

De tijd schreit, voort ook voor de Engeltjes.
Ojee ojee, er is iets fout sprak Kwibus Winnetou.
De basis van een sommetje lijkt een mengseltje.
Helaas wat jammer, de zaadjes zijn reeds naar binnen toe.
Veroorzaakt door dezelfde politieke Bengeltjes.

Geen heuglijke liedjes meer der blijde Engeltjes.
blijde boodschappers, worden geschoven op het schavot.
De boodschappers hangen dan aan de hengeltjes.
Helaas klootjesvolk het geld is op.
Maar geen gebrek aan hengelende politieke Bengeltjes.

Hoor luister goed er zijn weer Engeltjes.
Aartsengelen die zich willen onderscheiden
van de oude gezapige verpolitiekte Bengeltjes.
Nieuwe Engelen, gevormd op hogescholen en universiteiten.
Weg met de politieke Bengeltjes.

Geef jeugd de kansen zoals het hoort.
Laat hen de wereld gaan hervormen.
Laat ze gaan op het moeilijke wankele koord.
Geef ze kansen, om ook op hun bek te gaan bij het bestormen.
Luister het lied van het nieuwe en echte Engelenkoor.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel