

Paniek voetbal

*Er was eens een politica,
mis- en geprezen in de media.
Het mes in de zorg, aan alle kanten snijden.
Gebiedend resultaat de extra kosten mijden.
verpleegkundigen ontvluchten de ontstane Terra incognita.*

. Terra incognita; het niet beschreven deel op de gemaakte land kaart.
Gebruikt en ontstaan in de cartografie.
Figuurlijk in mijn dichtsel gesteld

*Er was eens een politica,
die na de ontstane Terra incognita.
Niet bereid was de ellende te ruimen.
Met haar familie koos voor struinen in de duinen.
Een ander leven waar zij voor koos.*

*Er was eens een politicus, lijkend een jonge,
die met indrukwekkende paarden sprongen.
De rotzooi van de politica ging ruimen.
Tijdens haar wandelen in en achter de duinen.
Ruim maar lekker, mijn lieve Hugo de Jonge.*

*Er was eens een mannetje, nu als op positie,
Die eens mee draaide met de politica in een coalitie.
Mede de erfenis van puin veroorzaakte.
Waardoor duizenden in de zorg de weg kwijt raakten.
Staat nu de oren te wassen van de nieuwe coalitie.*

*Er was eens het knapste jongetje van de klas,
ook nog het best geklede mannetje was.
Hij bestond het met op gerolde hemdsmouwen,
zijn partijgenoten met proef ballonnetjes te laten sjouwen.
Hup jongens en meisjes plastic ballonnen met gas.*

*Er was eens een ministertje Kwibus,
een zeer voortvarende politicus.
Die de Groningse bevingen en het gas,
samen met klimaat doelen, in één kneedde, als was
Zich steeds meer gedroeg als neuroticus.*

*Er was eens een strijdig politicus,
kwam zelfs met een pensioenplan uit zijn ideeënbuis.
Gebaseerd op steeds ouder wordende senioren.
Helaas door griepgolven gaat de plus minder scoren.
Derhalve is plus nu al drie jaar in de minus.*

*Te vaak, beter gezegd te veel, gaat de overheid in gareel.
Laat de pers weinig zien van het tegendeel
in zaken, hier genoemd, van zich horen.
Geen wonder dat kiezers zich gaan storen.
Paniek voetbal, hun deel, op het politieke toneel.*

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel