

Tam tam, tammerder tam, om ons heen.

Vorige week zondag heb ik een keer verstek laten gaan met het weergeven van mijn inhoudelijke Non Solus. Niet omdat er niet iets te vermelden zou zijn maar omdat ik mij had overladen met, voor mijn doen, andere drukke werkzaamheden. Ach, misschien heeft u het niet gemist.

Er was deze week aardig wat te beleven in ons meest toch niet zo revolutionaire landje.

De tweede kamer barste bijna uit de voegen, zo er voegen zijn en de minister president en de minister van economische zaken en nog anderen haasten zich om de schuld van het ontstane probleem bij anderen te schuiven. Dat schuiven klinkt rustig makend en maakt de zaak wat minder revolutionair dan dat het aanvankelijk in de tweede kamer er naar uit zag.

Het gebeuren zou eigenlijk een thema(tje) voor mijn column "Deze week" kunnen zijn, ware het dat het welles nietes er om heen onder gekrakeel mag ingedeeld worden.

Omdat rond het onderwerp, de energie prijs, een beeld had gevormd dat wij, als de gewone burgers, die Non Solus lezen, de klos, plat gezegd de pineut, werden getroffen, besteed ik wat energie aan dit onderwerp in deze Non Solus, We houden het wel kort. De reden van het kort houden is dat het mooi belooft weer iets minder overkwam maar volgens de weer goeroes ons deze week zeker wel tot zon overgieten zal leiden. Voor ons allen, uiteraard.

De gebruikte rekensommetjes die hadden moeten leiden tot wat meer geld overhouden in ons buideltje dit jaar, zijn door onze overheids dienaren verkeerd gebruikt. Zij zeggen wel dat de rekenmeesters het fout gedaan hebben, maar dat hoort bij het politieke schuif spelletje.

Zoals zo vaak en in de geschiedenis bewezen, krijgt de boodschapper van het slechte bericht de doodstraf.

We sluiten dit negatief gedoe af met de wetenschap dat ook het laatste verhaal in deze energie vragende en kostende greep in ons buideltje weer mee zal vallen, omdat ze het nog niet begrepen hebben. Ik hoop dat de boodschapper, de maker van de reken sommetjes, nog niet op het politieke schavot publiekelijk geslactofferd is.

Wij waren toch niet alleen in het vaststellen van het onnozele gedoe deze week.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel