

Politiek geweld, Campagne, Niet alles af gemaakt.

*Misschien is het niet leuk, vermeende klappen te zien en horen,  
bij de verkiezingsstrijd, die lijkt weer te zijn herboren.  
De slimste en uitgenaste debater lijkt schijnbaar de strijd te winnen.  
Vroegere politici, oude stempel, gingen zo een strijdperk niet binnen.  
Nu, heden ten dage, wast een ieder de ander de oren.*

*Of het Europa is of de al oude Staten.  
Nog kort geleden dat luiden als coalitie, bij elkander zaten.  
Gemillimeterd met juristen aan hun zij,  
ontstaat voor het kiezers volk een gemêleerde berg brij.  
Sommige der kiezers houden het bij welterusten, ik ga lekker slapen.*

*Wij krijgen een aantal maanden van kijk plezier  
Kijkend naar de oppositie en de coalitie van vier.  
Dat het beloofde en gestarte werk niet af zal leiden,  
van het politieke menuutje dat in de kookpot af kan glijden,  
tot financiële kommer en kwel van het klimaat en gas kohier.*

*Politiek is een gave van voorspellen.  
Gebeurtenissen in termijnen aan de kiezers vertellen.  
Dagen, jaren, zelfs decennia voor uit,  
de grootste gave bij zo een politieke schavuit,  
is waarom het niet gebeurde, de orde van de dag herstellen.*