

Het legioen der vrijwilligers

Na Kerst en het Oud en Nieuwe jaar, komen velen op Nieuwjaar receptie nog een keer bij elkaar. Hiermede is dan voor een breed scala aan mensen de mogelijkheid gegeven elkander geluk te wensen.

Deze bijeenkomsten, ik doel dan speciaal bij zorg en andere particuliere instellingen zijn meestal sfeervol en leiden tot onderlinge contacten, zowel nieuwe contacten dan wel versteviging van reeds bestaande contacten.

Mij is in de afgelopen december maand en bij de Nieuwjaar recepties het geweldige werk van de altijd maar weer klaarstaande vrijwilligers die voor het slagen van deze bijeenkomsten altijd maar weer klaar staan opgevallen.

Er zijn honderden activiteiten in den lande die door vrijwilligers bemand en vervuld worden. Zij doen deze activiteiten en het daarbij horende vrijwilligers werk met zoveel liefde en daardoor het succes kunnen boeken.

Onze leidinggevende overheid, ook ministers, weten goed en mooi te praten over wat er moet gebeuren in de zorg.

Praatjes daar zit de zorg niet op te wachten.

Ik wil in deze Non Solus extra de aandacht vestigen op in mijn omgeving,

Nieuwerkerk aan den IJssel, drie vrijwilliger groepen als daar zijn;

Stichting vrienden van de Meander.

www.vriendenvandemeander.nl

De vrienden van de Zevenster.

e-mail: ans.klaas.jansen@gmail.com

Camino , voor wie leeft met kanker.

www.centrumcamino.nl

Bij zowel de vrienden van de Meander als de vrienden van de Zevenster kunt u voor € 15, vijftien euro vriend of donateur worden.

Ik was en ben nog steeds onder de indruk van het geweldige werk dat ik bij de genoemde instellingen mocht ervaren.

Zonder de vrijwilligers wordt de extra's aan zorg en aandacht niet gegeven en zou er sprake zijn van meer dan eenzaamheid.

Zoek bij de zorgende vrijwilligers en doneer.

Dank u wel vrijwilligers in het gehele land'

Het was weer echt Non Solus. Niet alleen

