

Deze Week

2 december 2018

Wat een week, met zoveel ingrijpende en aangrijpende zaken.

Mag ik beginnen met een positiefgebeuren

*Op zondag morgen, uitzending wakker Nederland.
Bleek iets uitzonderlijks en prachtigs aan de hand.
Baggerbedrijf van Oort, familie bedrijf was Koninklijk genoemd.
Met deze Geuzen naam als grootste ook nog wereld beroemd.
CEO van Oort, de 4^{de} generatie, een leiders voorbeeld voor ons land.*

*Een andere CEO moest, heb je ooit zulk zout gegeten,
mijnheer Polman van Unilever, heeft de wereld laten weten,
na de twee voorbije en moeilijke jaren in het groots bedrijf,
dit verlaat en wil niet dat hij langer in Londen verblijf(t).
Laten wij aan zijn eerste acht jaren zijn kwaliteiten niet vergeten.*

*Dan mochten wij iets beleven van het VVD festival,
waar Klaasje als carnavalsprinsje leiding gaf aan de bal
zaal, vol met VVD prominenten, om proef ballonnetjes
te bedenken en buiten als echte plastic ballonnetjes, zo dolletjes,
de natuur in konden smijten onder luid VVD gebral.*

*VVD zo arm na zeventig jaren, voorstellend de liberalen.
Nu in 2018 met niets zeggende Klaas Vaak verhalen.
Met opgerolde hemdsmouwen voor de klas,
met een vrijheid verhaaltje dat inhoudsloos was.
Vrijheid bestaat alleen in gebondenheid, ten principale.*

*Gezag heersers werkend op de hoge Jacobs ladder,
blijken ongeschikt, krampachtig na hun jammerlijk gefladder,
gedragen zij zich met egotistische trekjes in hun eigen zijn.
Maar zijn plots verdwenen in het politieke parkeer terrein.
Na- huilend en jankend als gebeten door een adder.*

*In de Flevopolder leeft de kiekendief in volle vrijheid.
Ander kleiner gevogelte is hier altoos op vluchten voor bereid.
Gaat de VVD het liberale vrijheid denken opnieuw bestuderen
Kunnen zij van andere partijen zeker nog iets leren
Geen festival meer Klaasje, congres met diepgang, geen gezeik.*

P.S.

---Egotistisch is een weinig gebruikt woord en betekent, met zichzelf doende zijn en eigen meningen en doelen absoluut voorrang geeft en najaagt. En van anderen meningen niets wil weten, er over heen walst.

---De kiekendief is een roofvogel die veel voorkomt in de Flevo polder.

Een prachtige bronzen gietsel hangt in de vergaderzaal van het provinciehuis in de Flevo polder.

Het kunstwerk is onthuld door Koningin Beatrix bij de opening van het provincie huis,

De kunstenaar is de heer Frans van der Ven .

Ik bezit een replica van dit kunstwerk, uiteraard op kleinere schaal.

---Wij mensen willen vrijheid maar moeten ons realiseren dat anderen, terecht of niet terecht onze vrijheid zullen bestrijden. Gelijkend de Kiekendief.

---Ik heb vanaf de oprichting der VVD ook VVD gestemd.

Als de koers blijft zoals nu dan is schudden voor de VVD.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel