

Sint Nicolaas en Kerstmis

Ik had een droom.

Ik droom veel en soms heftig, zeker na een spannende gebeurtenis. Graag doe ik een verslag van één mijner dromen in deze Non Solus.

Nicolaas loopt op een doordeweekse dag in het winkelcentrum de Reigershof in Nieuwerkerk aan den IJssel, met rollator, want hij wil enige boodschappen doen. Plots een stem naast hem, hallo Nicolaas aan de wandel of ga je Sint Nicolaas inkopen doen.

Hé, daar schrikt hij van, maar u bent Sint Nicolaas. Goed gezien mannetje ik ben de echte Sint Nicolaas. Laten we afspreken om het eenvoudig te houden jij zegt tegen mij Sint Nicolaas, en U met een hoofdletter. ik ben tenslotte heilig verklaart ongeveer in het jaar 947 na Christus.

En tegen jou zeg ik Nicolaas, want je bent niet heilig verklaart, en dat zal wel nooit gebeuren. Bovendien ben jij voor mij gewoon jij.

Vertel eens Nicolaas heb jij vanmiddag naar de intocht van mijn vervangende Sint Nicolaas, spelende Sinterklaas, gekeken met wel vijftig zwarte Pieten?

Ja, ja Sint Nicolaas, ik vond het heel mooi en de Sinterklaas, zoals U zegt, was volgens mij net de echte Sint Nicolaas, daar in de Zaanstreek.

Hij kwam aanvaren met een echte pakjesboot vol met zwarte- en roet Pieten. De roet Pieten zijn in opleiding en als ze straks slagen krijgen ze een diploma en worden ze ook zwart gemaakt.

Er was mooie muziek en iedereen was heel blij. En als iemand rotjes wilde gooien dan werden ze gefouilleerd en kwamen niet op het feestterrein. Mooi toch!

Vond U het ook mooi Sint Nicolaas? Nou beste jongen jij ben wel bijna negentig jaar, maar ik ben geboren in het jaar 284 na Christus ergens in maart, ik geloof de 15^{de}. En ik ben honderd jaar later op zes december .dood gegaan.

Maar met mijn geest ga ik af en toe kijken wat voor rommeltje jullie er van maken. Jij bent nu de enige die mij kan zien maar niet aan kan raken.

Wat ik een beetje raar vind Nicolaas, jullie vieren mijn verjaardag op 5 december en een beetje op 6 december. Dat klopt niet ,op 6 december ben ik dood gegaan. Maar laat dat maar gaan zo, dat kan je voor de kindertjes niet veranderen.

Kijk beste Nicolaas, ik deed wel wat voor arme kindertjes en liet dat aan niemand merken. Ik had van een rijke oom veel gouddukaten geërfd dus kon ik, zo is het begonnen, drie arme meisjes redden uit het tuchthuis .

En nu zie ik dat de nep Sinterklazen choco dukaten en taai poppen geven. Ik hoor ook dat het vooral wat oudere mensen zijn die denken dat het Sint Nicolaasfeest er voor hen is. Zij praten dan over ons Sinterklaasfeest.

Dat vind ik zo ongeleefd, doe jij dat ook Nicolaas?

Nee, nee Sint Nicolaas ik zou het niet durven. Ik zeg Sint Nicolaasfeest.

Maar, luister goed Nicolaas, de commercie heeft een grote greep op mijn feest gedaan. Jullie mogen van mij best met de kinderen en de ouderen het Sint Nicolaasfeest vieren. Maar geen discussies en ruzie maken over Zwarte Piet.

Er mag best een beetje gedimd worden, maar niet op de gezelligheid dimmen.

En vergeet nimmer : "Het Sint Nicolaasfeest is een kinderfeest".

Hallo Jezus bent U er ook al bij? Wat zegt U Sint Nicolaas, U zegt zo maar Jezus, kan dat wel? Ja zeker Nicolaas, Jezus loopt naast je. Je loopt nu tussen mij. Sint Nicolaas en Jezus in. Hij is ook als geest maar jij ziet hem echt en je kan hem echter niet aanraken, net als bij mij.

Bent U echt Jezus, U ziet er anders uit dan ik altijd gedacht heb. U heeft geen baard en loopt ook niet op sandalen.

Ja Nicolaas ik ben nog steeds zonder baard. Jij mag mij aanspreken met jij, je en jou. Jouw moeder noemde jou gewoon Nico en dat doe ik nu ook.

Bedenk wel dat ik geboren ben in Bethlehem bijna 2019 jaren geleden. Of dat in een stal was dat weet ik niet zo precies, ook de verhalen over herdertjes en Engeltjes kan ik mij niet herinneren. Ik was net geboren en mijn moeder was Maria, dat weet ik heel goed.

Over wie mijn biologische vader was daar zijn jullie nog steeds over aan het kissebissen. Toen ik op de aarde rond wandelde leerde ik jullie een mooi gebed.

Dat nu nog steeds gebeden wordt. "Onze Vader die in de Hemelen zij". enz.

Je denkt toch niet dat jullie biologische vader dezelfde is als die "Onze Vader".

Dus dat probleem is opgelost, begrijp je dat Nico. Ja Sint..., o sorry, ja Jezus.

Nu even goed luisteren Nico, en ook Sint Nicolaas luister even mee.

Ik ben op de wereld gekomen om mens te zijn onder de mensen. Dat heb ik steeds laten zien. Daarom mogen jullie tegen mij gewoon je en jij zeggen.

Jullie al eeuwen bestaande mensheid kenden al feesten op het moment dat de dagen weer langer gingen worden. Wat hebben nu de volgelingen van mijn discipelen geflikt, volgelingen van eenvoudige vissers? Zij gingen mijn

geboortedag inpassen bij de midwinternacht feesten. En mooie en grote kerken bouwen en discussiëren over mijn doen en laten hier op aarde. Het teleurstellende vind ik dat grote massa's mensen nu mijn geboorte kaartje op de (van oorsprong eigenlijk) heidense feesten plakken en tussendoor even naar de kerk gaan. Meest één keer per jaar.

Ik ben blij met alles wat mensen echt blij maakt voor en over een kerstfeest, maar mijn geboorte kaartje hoeft daar niet speciaal bij. Aan het eind van mijn rond wandelen op jullie aarde ben voor jullie missers bij al je goede doen en willen de dood in gebracht. En opgestaan uit die dood om te laten zien dat ik de dood heb overwonnen. Beste Nico en Sint Nicolaas, dit is het echte verhaal van mij, Dat kan je aanvaarden of niet. Als je behoefte hebt aan de religies rond de Sint Nicolaasfeesten en het Kerst gebeuren doe het, maar verzuip niet in de commerciële uitbuiters.

Sint Nicolaas ga je met mij mee nog ergens anders kijken?
Dag Jezus en Sint Nicolaas tot gauw. Niks te gauw Nico, tot volgend jaar december, dan heb je tijd om na te denken.

Weg waren ze en Nicolaas werd wakker.
Hij was die nacht niet alleen geweest, al was het in de droom.
Naast het te vieren feest der feesten plaats ik de opmerking dat deze Non Solus uitgegeven wordt op de eerste adventzondag der kerken. Er komen nog drie advent zondagen.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel