

Non Solus

16 december 2018

We zijn zo maar aangekomen op de helft van deze laatste maand van het jaar. Het is wel grappig maar in de praktijk spreken wij pas op 21 december over de december wende, of over de winter wende of over midwinter. Dat alles dus niet op de helft van de maand december.

De komende week gaan we toch positief be- of gedenken dat op de 21^{ste} de kortste dag en langste nacht ons gaat passeren. Ondanks het beetje sneeuw dat gratis op ons neerdaalde start de astronomische winter ook op deze 21ste december. Dat betekent dat het na aanstaande vrijdag de winter nog moet beginnen. Berg je maar.

Toch vieren wij met elkaar feest omdat het weer langer licht gaat worden en de donkere dagen zullen wijken. We zullen er voor gaan. Laten we ons ook realiseren dat er wel gedenkdagen in december aan ons voor bij zijn gegaan. Zoals daar waren:

1 december de wereld aids dag, 2 december Afschaffing van de slavernij, 3 december, internationale dag voor mensen met een beperking. 7 december, Internationale vrijwilligersdag. 9 december, dag tegen corruptie. Op de tweede zondag van december wereld lichtjes dag wordt in Nederland overal kaarsjes gebrand voor overleden kinderen. Dat gebeurt om 19.00 uur. En draait dus met de wereld mee. Waardoor er 24 uur wereld wijd aandacht is 18 december, dag van de migrant. U ziet veel aandacht voor veel noden.

In deze periode voor de Kerst vooral aandacht en dank voor de honderd duizenden die er voor zorgen dat velen zeer velen onder ons toch een fijne december maand beleven en weten niet alleen te zijn. Hierbij doel ik speciaal op het werk der vrijwilligers. Willen wij allen ons opmaken voor een fijne Kerst en het komende licht voor ons zelf en voor anderen. Non Solus.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerker aan den IJssel

,