

Pensioen onderhandelen mislukt.

*Voor mij, lang geleden, ontwaken met een kater,
waarschijnlijk een bijdrage van mineraal of ander water.
Je slaat de krant open, "mislukt pensioen akkoord",
drie partijen na acht jaar onderhandelen, ontspoord.
Overheid, werkgevers, vakbonden, ontwaken met kater.*

*Ach wat verdrietig toch, zij deden zo hun best.
Vooral verdrietig toch over wat nu nog rest,
die arme werkers, ZZP'ers, en gepensioneerden.
Blijven misschien nog jaren de gedupeerden.
Gemist, de dirigent voor dit schaamteloos orkest.*

*Bij het overdenken van het denken dat ik dacht.
is er de laatste zeven jaren te weinig betracht.
Veel onzekerheid voor deelnemers aan een pensioen,
een wazig ZZP idee inmiddels anderhalf miljoen.
Welke denker heeft zonder nadenken dit bedacht.*

*Wat de zeven jaren aan onduidelijkheid gaf,
Bracht de drie partijen weer terug bij af.
De pensioenpot gegroeid tot dertien honderd miljard.
De strenge eisen blijven, er wordt keihard volhard.
Overheid blijf met je graai tengels van de pensioenpot af.*

*Mijnheer Rutte de bedrogen president van ons land,
werd door ene Polman, CEO en beurs speculant,
pootje gelicht, voor een bedrag rond twee miljard.
Uw besluitvorming was toen snel en verward.
Uw twijfel van nu is erg nonchalant.*

*Een staaltje van onkunde dat mij doet verdrieten,
drie onderhandelaars gingen publiekelijk zwartepieten.
Mogen de gedupeerden weer zeven lange jaren,
Wachten op de onderhandelaars, lijkend de tollenaars.
Snelheid geboden sneller dan snel, opschieten*

