

Herdenken !

Het is zondagmorgen de elfde november tweeduizend achttien.

Er zijn in vele landen duidelijke signalen gegeven over een belangrijk gebeuren in onze geschiedenis, te weten de eerste wereld oorlog van 1914 tot 11 november 1918.

De elfde november 2018, vandaag dus is het beëindigen van die vreselijke oorlog in Parijs, Ieper België en Londen herdacht.

Ik heb die herdenkingen middels de verslaggevingen op televisie kunnen volgen en dat heeft mij weer bijzonder geraakt.

Ik meen daarom bij de uitgave van mijn Non Solus het alleen bij het herdenken van deze Grote Oorlog, zoals de Fransen en Belgen zeggen, te laten.

Ik hoop dat u dit herdenken ook meebeleefd heeft. Zo niet, dat er nog enige tijd gevonden kan worden het via uitzending gemist alsnog te doen.

Graag aandacht voor de geweldige toespraak van Emmanuel Macron, President van Frankrijk, omgeven door een formidabele ceremonie voor de zeventig aanwezige wereldleiders en kijkers en luisteraars in de wereld.

Patriottisme, vaderlandsliefde, is precies het tegenovergestelde van nationalisme', zei de Franse president Macron in zijn toespraak tijdens de plechtigheid. 'Wie nationalisme predikt, pleegt verraad aan de vaderlandsliefde.

Laten we verder zweren dat we vrede boven alles zullen plaatsen, omdat we haar prijs en gewicht kennen. We weten wat het vraagt', vervolgde Macron. De Franse president waarschuwde er verder voor niet terug te keren naar 'de tragische loop van de geschiedenis' en 'de nalatenschap van de vrede waarvan we dachten dat ze verzegeld was met het bloed van onze voorouders, in gevaar te brengen.

Laten we opnieuw een eed afleggen onder naties, om de vrede boven alles te plaatsen, omdat we haar prijs kennen, haar gewicht kennen, en weten wat ze eist', riep Macron zijn collega-staatshoofden op.

De vrede van 11-11- 1918 was eigenlijk een wapenstilstand tot 1938, de start van de tweede wereldoorlog.

