

***Ballade bij het overlijden en afscheid Wim Kok***

***Een timmermanszoon uit Bergambacht,  
groeide op aan de rand van de Bijbel Belt.  
Werd door beschermende ouders groot gebracht.  
Ondanks het enorme oorlogsgeweld.  
De naam Wim Kok hem mee gegeven  
kort en krachtig, zijn leven ging als een meteor  
Doelgericht werd gezamenlijk zijn streven.  
Wim Kok hij ging er voor.***

***Zijn werken werd gelijk zijn studie,  
richting vak organisaties doortastend,  
keihard maar met grote tolerantie.  
Zich zelve niets ontziend steeds meer verrassend.  
Het in de genen mee gekregen leiderschap,  
versterkt met Nijenrode dirigerend steeds groter koor.  
Gaf de arbeid meer en meer zeggenschap.  
Wim Kok hij ging er voor***

***Zijn werken en ambities vallen op.  
De politiek, zeker de PVDA, wordt wakker.  
Dees werker en spreker kent geen stop.  
De politiek omarmt een nieuwe rakker.  
Met elan, hij wordt al snel de man,  
met aangeboren charisma, kiezend een dubbel spoor.  
De eenvoudige zoon van een timmerman.  
Wim Kok hij ging er voor***

***De publieke druk wordt groter dan groot.  
Pers media wilde een ander spoor.  
Hulp van Rita zijn trouwe echtgenoot,  
navigeerde Wim voor de koers middendoor.  
Zijn successen gingen de wereld in  
wereldleiders kwamen Wim op het spoor,  
links of rechts een ieder stapte in.  
Wim Kok hij ging er voor***

***Na een roemrijke zegen,  
waarbij hij veel goeds heeft na gelaten.  
Kwamen er ook zeer moeilijke wegen.  
Waar velen Wim Kok alleen hebben gelaten.  
Zijn moed om de Srebrenica nabestaanden  
te bezoeken voor een hoor en wederhoor.  
Hield wederom de gemoederen weer gaande.  
Wim Kok hij ging er voor.***

***Boeken vol, zijn en zullen verschijnen,  
over Wim Kok de grootse zoon,  
van een timmerman, opdat hij niet verdwijnen  
zal, maar meer dan een gewoon manspersoon.  
Bescheiden,, krachtig, leider premier voor allen  
De weg wijzend binnendoor.  
Onthoud dit, nu hij ons is ontvallen.  
Wim Kok hij ging er voor.***