

**Mijnheer Polman sprak, als de CEO van Unilever,
Beste, beste Mark, nu even als jou tegenstrever.
Ik ga het Engelse zootje niet verhuizen naar Rotterdam.
De Engelse centen jongens willen het niet, jammer dan.
Het klinkt lullig, Maar mijn schaats stond ietsje schever.**

**Mijnheer Polman, CEO van één der Grootste Europese bedrijven,
de aandeelhouders die u van uw besluit lieten verdrijven.
Zo een kostbare dure CEO met zulke slechte netwerken,
dit komende besluit, in het geheel niet zag, laat staan bemerken.
ten aanzien van de relatie met Mark. Moet U wel CEO blijven?**

**Bij de dreiging van de aandeelhouders der Britse N.V.
Uw besluit; “Het wordt Rotterdam anders doe ik niet mee”.
uw juiste beluit, Unilever in de toekomst te laten overleven.
Even boekhouder geen durf uw baan er aan te geven.
Nu is het vertrouwen in u, verdwenen in de Noordzee.**

**Het gezeur met die Engelse rakkers houdt niet op.
Hard, zacht of iets, een dergelijke Brexit blijft een flop.
Ouden en jongen Britten gelijkelijk verdeeld,
met het niets weten van Churchills Europese beeld.
Kom Groot Brittannië, haal de steker er uit en stop!!!**

**Mark Rutte, laat de Geest van Michiel de Ruiters komen.
Laat de marine met Willem Alexander de Theems op stomen.
Bezet weerbarstig Engeland en zorg voor een Europees klimaat.
Waar de jongeren de kans krijgen voor de helden daad.
Daarna laat je onze Willem weer naar zijn eigen landje komen.**