

Een cirkel van vreugde. Om te overdenken.

Een man klopte hard op de deur van het klooster.

Een monnik opende de poort.

“Alstublieft, deze druiven zijn de mooiste die mijn wijngaard heeft voortgebracht”, zei de man.

“Dank u, ik geef ze aan de abt”.

“Maar ze zijn voor u, open de deur beste monnik”.

De monnik bewonderde de hele ochtend lang de prachtige tros druiven en besloot ze toch aan de abt te geven.

De abt had hem immers altijd aangemoedigd met zijn wijsheid.

De abt was blij met de druiven,

Maar hij besloot ze door te geven aan een zieke monnik in het klooster.

“Het zal hem goed doen.

De zieke monnik was dankbaar,

toch besloot hij om de druiven aan de kok te geven,

die hem altijd zo goed verzorgde.

Ook de kok bewonderde de prachtige druiven’

Ze waren zo perfect dat alleen de koster de druiven ze kon waarderen.

De koster was op zijn beurt blij met het geschenk

Hij gunde de druiven aan de monnik,

die hem bij binnenkomst van het klooster zo welkom had geheten.

Net voor het donker gaf hij de druiven aan de monnik bij de poort.

“Eet en geniet er van”.

De monnik beseftte dat de druiven echt voor hem waren.

Hij genoot van elke druif,

terwijl hij nadacht over de cirkel van vreugde-

het plezier wat ze elkaar hadden gegeven,

het geschenk dat rond was gegaan.

Herkomst onbekend

Voor mij niet onbekend , overgenomen van ds Tonnis. Buurma uit Almere.