

Klimaat van de afgelopen maanden.

De op retour zijnde zomer van 2018 heeft letterlijk stof doen opwaaien maar middels gesprekstof aangaande ons klimaat als een stevig briesje zich laten gevoelen. We mochten via de alom aanwezige media kennis nemen van nieuwe klimaat goeroes, wetenschappers in het bekende dopje en wat niet al.

In de “Deze Week” rubriek wil ik voor deze week een minister en een jonge durvende ondernemer in beeld brengen omreden hun boodschap aangaande het klimaat meer dan positief is.

Ik wil graag aandacht voor onze minister van landbouw Carola Schouten en de onvolprezen bedenker, toen zes jaar terug negentien jarige, Boyan Slat, voor het opruimen van onze plastic soep in de oceanen.

Deze zomer.

*Al wat leefde, in een toestand van droogte, verzuchte
snakkend naar regen, uit bewolkte luchten.
Veranderend klimaat waardoor al het levende, massaal
ongenadig hard geslagen werd, lijkend paradoxaal.
Alsof de Goude Godheid Zon wilde triomferen,
met brandend geweld zichzelf wilde accentueren.
Daarmee aangevend, ik de almachtige, ik de Zon,
Ik was er al toen jullie planeetje aarde begon.
Gij mensen, gij levende bewoners van Moeder Aarde,
uw stijl van leven, de planeet de dood verklaarde.
Sta allen op, de handen aan de ploeg,
soms is één waarschuwing niet genoeg.
Een stem sprak tot hemel zee en aarde,
En de boer heeft het gehoord:
“Ter wille van de boer die ploegt,
besta de wereld voort!”*

Noot: de laatste vier regels uit “de ballade aan de boer” van Werumeus Buning

De minister

*Waarachtig wat geweldig het is een vrouw,
Aan de top bij het ministerie van landbouw
visserij, natuur en voedselkwaliteit,*

*onder de hoede van Carola, een boerenmeid.
Zij die zelf de aarde in handen had,
verantwoording volgend uit haar ministerschap
in een totaal plan als academicus gepresenteerd,
het roer moet om, maar doet dit zeer genuanceerd.
Akkoorden, boeren, vissers en consumenten,
gaan de kringlopen met elkander overdenken,
Hoe wij om zullen gaan met onze planeet
Mag ik hopen dat ieder Carola' boodschap weet.*

Nieuw talent Bayan Slat

*Nog een ster, een jonge jongen, aan de start.
Een goed idee, dat hij ontwerpt en bikkelhard
een schare aan techneuten er achter gekregen
het idee de plastic soep uit de oceaan te vegen.
De afgelopen week de eerste stap van het enorme net
100 kilometer lengte in de oceaan gezet.
Wij en velen met ons willen geloven en hopen,
dat deze weken de proeven met succes verlopen.
Wij vereren onze vindingrijke slimme Bayan Slat,
Als vechter voor onze aarde, de planeet, omdat
hij een voorbeeld voor ons is in het acute,
de kringloop van Carola wil brengen in het absolute*

*Noot: De ministers Mansholt rond 1950 en Braks maakten zich al sterk voor het klimaat,
net als minister Schouten. Allen geboren in het boeren bedrijf.
Zij begrepen waar het over ging en gaat, "De boer hij ploegde voort!"*

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel