

Open gedicht aan: Klaas Henricus Dominicus Maria DIJKHOFF.

*Ja, dit is het knapste jongetje van de klas,
ik schrok er niet van toen ik het las.
Er zijn wel knappe aapjes die hoger zijn geklommen.
Maar Klaasje, waar je nu aan bent begonnen?
Dat knapste zijn is ver weg, van wat dat was.*

*Met VVD entourage een brief naar je kerk geschreven,
Klaasje, VVD'er Klaasje, wat gaan we nu beleven.
Kerk en Staat waren al lang gescheiden.
Je van de rooms Katholieke Kerk, nu lijkend, verweiden.
Je politieke truc wordt niet tot schoonheidsprijs verheven.*

*De VVD aanvoerders de zich noemende liberalen,
moeten nog leren hoe je het liberaal moet vertalen.
Het laatste jaar moesten er een aantal vertrekken.
Stonden te huilebalken, met gekke bekken te trekken.
Ze moeten jou snel van je primus interparis plaatsje halen.*

*Het gaat niet goed met de VVD als regeerders partij,
met de wachtende carrière jagers rij op rij.
De grote leider, ene Mark Rutte, kijkt lachende toe.
Ach na de verkiezingen zien we wel hoe
in Europa of een multinational, er werk is voor mij.*

*Knapste jongetje , is geen verdienste, gratis mee gekregen.
Mensen kennis en leiderschap moet worden verkregen.
Klaasje als Carnaval Prinsje misschien straks geschikt.
Toch een Katholieke erfenis, Klaasje wikt, de Kardinaal beschikt,
het is tijd, beste Klaas, je positie te overwegen.*

