

## **SOS Vijf en zestig jaar**

**Het weerzien, beleven van iets na vele jaren,  
met emotionele gevoelens, voor mij niet te evenaren.  
Uiteraard had ik op het weerzien enig voorwerk gedaan.  
Na lezen van jullie geweldige website gemaild," ik kom er aan".  
Wie en wat, mijn ego, ik zal het nader verklaren.**

**1952- Drie rebelse jongelui willen gebaande wegen herzien.  
Constateren in Voorburg bovendien,  
geen gebeuren voor samen gaan van lichaam en geest.  
Zetten toen Sport Ontspanning en Spel op de culturele leest.  
Wat het geworden is kan je nu in Voorburg zien.**

**Het werk aan dit ideaal door de rebellen begonnen.  
Is door vele, ja vele Voorburgers ontgonnen.  
Tot het sterk samenbindende unieke S.O.S,  
samengaan van lichaam en geest, blijft nog steeds de les.  
Een noeste strijd," die moet gewonnen".**

**Zo vieren jullie je vijf en zestig jaren bestaan,  
waarin vele SOS leden zijn voor- en voorbij gegaan.  
Vele clubs hebben de pijp aan Maarten moeten geven,  
door gebrek aan bestuurders heb ik gelezen.  
Sluipt misschien geestelijke luiheid in ons bestaan?**

**Omdat ik zo dicht bij het beginnen was  
en zie hoe kwalitatief goed op het kompas,  
SOS vaart op de banen van onze maatschappelijke wegen.  
Dan concludeer ik tot besluit, het was een zegen.  
Dat ik bij jullie vijf en zestig jarig," heerlijk feestje", was.**

Nico Overbeeke, de eerste voorzitter  
Ab Muiselaar, de eerste penningmeester