

26-03-2018

Non solus



De Stenenkruister

Uit klei van den Hollandsche IJssel werden ruim zes eeuwen lang stenengebakken in vele open veldovens. Klein Hitland sloot in 1964 als laatste steenplaats. In 1898 maakt Minca Bosch Reitz een beeld van één der stoere stenenkruisters die in en rond de ovens het zware werk deden. Naar dit verloren gegane beeld maakte Loek Bos deze stenenkruister.

Geschenk van HD Projectrealisatie B.V. 27 november 2009.

Het beeldje dat bij de bibliotheek van Nieuwerkerk aan den IJssel staat aan de Batavierlaan heeft mij vanaf mijn wonen in Nieuwerkerk aan den IJssel bijzonder aan gesproken vandaar dat ik het aan mijn teken collectie heb toegevoegd;

Nicolaas 21 maart 2018

Met dit plaatje van de uitzonderlijke periode uit de groei van onze welvaart willen wij bedenken hoe het sociale en werk klimaat nog niet lang geleden voor, in het bijzonder wel de vrouwen, geweest is.

Er daarbij ook veelal kinderen verzorgden, drie tot soms wel tien in getal. En ook nog geen stem recht hadden om zich te laten horen.

Hun gevecht was de basis voor onze vrijheid.

Non Solus. Niet alleen.

Er is niets wat wij alleen hebben gedaan. Wij staan altijd op de schouders van hen die voor ons waren.

Gebruik je stem en laat je horen. Ook als je denkt alleen te staan.

In deze stille week aansluitend een prachtige Pasen van gedenken en feesten, ieder op eigen wijze.