

20-03-2018

Goeden dag allemaal er is weer goeds in het afgelopen week verhaal.

De media blijkt door te gaan met de bank directeuren.
Zo staat er bij anderen banken ook wat te gebeuren.
Ik zeg u laat ze maar gaan, het past in de regels
dat regelen van de eigen financiële pegels.
Laat ze toekomstig in bitcoins hun salaris beuren.

Wat mooi en interessanter is wat we konden lezen,
dat Stephen Hawking er niet meer bij zal wezen.
Ondanks zijn handicaps na Einstein de grootste geleerde
Die ons veel over het heelal eenvoudig bij leerde.
Door de formules van de zwaartekracht bij deze

Nog een bericht door de media in deze trant,
gaat over een priester hoogleraar, stond niet in elke krant.
Bedoeld wordt Georges Lemaître die de wereld liet weten
het uitdijend heelal begon met een oerknal also geheten.
Hij schoof bij zijn vaststellingen de religie niet aan de kant.

Het is wonderlijk dat dees beiden, geleerden,
en velen wetenschappers hen vereerden.
Met hun nobel karakter niet tot den nobel prijs zijn verheven
dat kan niet meer postuum, alleen maar bij leven.
Wij zullen dus zelf hen postuum gedenken als sympathieke hoog geleerden.

Enig moraal is op zijn plaats.
Onze wetenschap is begrip dat de waarheid benadert.
Religie is waarheid op zoek naar begrip.
Geen van beiden is op zich zelf volmaakt.

Cuy Consolmagno (sterrenwacht Vaticaan Rome)