

Goeden dag, wat een afgelopen paar dagen wel vermag.

Gaat de veertiende maart mijn iPhone aan de haal,  
allemachtig wat een vreselijk kabaal.  
Ik vraag mij op dit vroege uur wie dat wel zal wezen  
Welke gek belaagt mij in deze(n)  
mooie morgen met zoveel kabaal.

Twee schoolklassen staan te zingen  
over, ze gaan staken en dat soort dingen.  
De kindertjes hebben kennelijk tijd daarvoor  
Het lijkt meer op schreeuwen in dat koor;  
"Om de eisen van hun leerkrachten af te dwingen".

Leerkrachten aan de basis . mag ik even.  
Opvoeden is eerstens een voorbeeld geven.  
De leerlingen voor je karretje spannen.  
Gedraag je niet als wilde vrouwen en mannen  
Uw uitspatting is chaotisch gedreven.

Deze week bracht nog meer na de verdwenen kou.  
Een bijna geschenkje van Jan Cornelis Terlouw.  
Zijn essay over klimaat, we moeten overleven,  
Dat is heel simpel, dat doen we even.  
Hij is al bejaard dus het moet wel gauw.

Die arme Jan Cornelis staat indringend te praten  
maar helaas heeft hij niet in de gaten,  
Dat hij is als een roepende aan de kant van de weg  
Hetzelfde als politicus vaak en te zacht heeft gezegd.  
Niet wil zien dat velen, zeer velen er aan werken, en niet praten.

Wat ook nog bezorgd werd, via de media, in onze kamers,  
dat was het gedachte salaris van ene Ralph Hamers.  
Het is verschrikkelijk als commissarissen je zo iets moois beloven  
En de politiek hem en Jeroen een kooltje gaat stoven.  
Misschien moet je gaan staken beste topman Hamers.

Kop op beste lezers, we houden goede moed.  
Eerlijk gezegd wij hebben het allen best goed.  
Lees en luister de rede van Rutte, de EU herboren.  
Spreek zeker wel en laat je horen.  
Gebruik je verstand en onderhandel zoals het moet.