

*Ons kabinet is terug, weer terug op het fluweel.
ze waren wel lang weg, er ligt nog werk, best veel
niet zo bedoelde, wel excuses, niet genoeg, van Minister Blok.
Lekker blijven liggen , met hoop dat het vanzelf wordt opgelost.
Waarom HET niet duidelijk gezegd, daarna weer in het gareel.*

*Prachtig staaltje van leiderschap en stuurman kunst,
600 miljoen extra weg gegeven voor niet te ontkomen gunst
aan multinationals, dit appeltje was snel geschild,
die multinationals hadden dit al zo lang gewild.
het dividend werd met weinig transparantie, potsierlijk geklunsd.*

*Toch is het minister vak een roeping om niet te begeren,
Het nodige jongleren laat zich ook niet effe leren.
Altijd loerende loeders zoals de pers achter je aan.
Zij hebben de vrijheid van hun mening, een gouwe baan.
Als minister moet je, als geen ander, het politieke spel beheren.*

*ER dreigen problemen van meer dan de wereld vergaat,
Poetin Trump Erdogan, Taliban, Kim Jong-un dwingen ons in spagaat.
Dat alles onder hun vlag en wimpel hun eigenste wel, dezelfde God.
Hoe dwingen wij deze idioten tot een werkelijke stop.
Beste ministers laat zien waar voor je staat.*

*Het is niet moeilijk voor mij om kritisch over onze ministers te zijn.
Ik tracht te commentariëren in humoristische rijm.
Voor de ministers en het ganse volk geef ik een aardig gedicht.
Waar ik met oprechte mening voor dit eind ben gezwicht.*

Het is niet van mijn hand geschreven, mar door Dirk WITTE gedicht.
Gebruik het als spiegel voor eigen zijn en gezicht.

Met je kop in de hoogte
Je neus in de wind
En lap aan je laars
Hoe een ander het vindt

**Houd een hart vol van warmte
En van liefde in je borst
Maar wees op je vierkante meter een vorst
Wat je zoekt kan geen ander je geven
MENS DURF TE LEVEN.
Dirk Witte**

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel