

## **Week 17**

**Hoe personen vernederd kunnen worden.**

**Deze week wordt ik beroerd door een historicus.  
Die uitgerekend in deze periode, gelijk een judas kus,  
een boek laat verschijnen over werkelijkheid en fictie.  
Over onze monarchie, met enorme turbulentie.  
Het gaat hier over ene Gerard Aalders dus.**

**Het is niet moeilijk de monarchie-personen te beschrijven  
Hen in een beerput te laten verdwijnen.  
Wilhelmina voor velen groter dan groot  
weg er mee als ware het schroot.  
Nee Aalders zo een boek mag zo niet verschijnen.**

**Geschiedenis onzer monarchie van Thorbecke tot heden.  
Met ook de Oranjes uit ons geweldig verleden.  
De monarchie evoluerend met onze democratie.  
Op zich al een boek en zeker geen fictie.  
In Aalders boek worden normen en waarden met voeten getreden.**

**Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix.  
Voorbeeld van vier vrouwen die onbetwist  
onze democratie leidend zijn voor gegaan  
tot een democratisch stelsel met wereldfaam.  
Misschien wordt het geheugen van Aalders opgefrist.**

**Noot; Het is gelukkig in ons land een goed recht dat ieder zijn mening over wel of geen monarchie mag hebben en uitdragen.**

**De uitgifte datum, half april, van dit boek lijkt op een, voor de antimonarchist Aalders op een bewust moment gekozen te zijn.**

**Voor Koningsdag. Voor de 29<sup>ste</sup> april, 73 jaar na de voedsel droppings der geallieerden. Doden herdenking en Bevrijdingsdag.**

**Een advies aan Aalders zal weinig helpen, maar misschien. Neem goede kennis van de boeken geschreven door Cees Fasseur, uitgegeven februari 2001 in twee delen.**

**Deel 1 "Wilhelmina de jonge koningin".**

**Deel 2 "Wilhelmina Krijgshaftig in een vormeloze jas".**